

Vieringen in Maria Koningin Kerk Baarn in nov. t/m 18 dec.

De vieringen, tenzij anders vermeld, beginnen om 10.30 uur

- 01 nov **19.00 uur** Nic Baarn Eucharistieviering, voorganger: Joachim Skiba
Allerheiligen Apok. 7, 2-4+9-14; 1 Joh. 3, 1-3; Evangelie: Mat. 5, 1-12a
- 02 nov **19.30 uur** **Allerzielen**, Gebedsviering, voorganger: Veronica Selleger
met leden familiekoor o.l.v. Hans Verburg zie in 'Samen Kerk' pg.23
- 06 nov Nic Baarn Eucharistieviering, voorganger: Joachim Skiba
Jesaja, 52, 7-10; Heb, 13, 7-9a + 15-17a; Evangelie: Marcus 16, 15-20
- 13 nov Oec. Vriendschapsviering voorganger: Cecile Maagdenberg en
ds. Jos van Oord met Dominicuskoor o.l.v. Kees de Bruijn
Jesaja, 52, 7-10, Heb, 13, 7-9a + 15-17a; Evangelie: Marcus 16, 15-20
- 20 nov Nic Baarn Eucharistieviering, voorganger: Bisschop
2 Sam. 5, 1-3, Kol. 1, 12-20; Evangelie: Lucas 23, 35-43
- 27 nov 1ste Zondag v.d. Advent, Familieviering,
voorganger: Veronica Selleger met familiekoor o.l.v. Hans Verburg
Jes. 2,1-5 Ps. 122 Rom. 13,11-14 Evangelie: Mt. 24,37-44
- 04 dec Nic Baarn Eucharistieviering, voorganger: Joachim Skiba
Jes. 11,1-10 Ps. 72 Rom. 15,4-9, Evangelie: Mt. 3,1-12
- 11 dec Communieviering, voorganger: Sjef van Dijk
Jes. 35,1-6a.10 Ps. 146 Jak. 5,7-10 Evangelie: Mt. 11,2-11



Na de vieringen tijd voor een kopje koffie of thee en voor de kinderen limonade. U blijft nog even om na te praten over de viering of zo maar?

Het Kerst 2016 / januari 2017 bijlagennummer verschijnt met 'Samen Kerk', rond 16 december 2016 Kopij uiterlijk 18 november 2016 in Word per email naar: gerdavesters19@kpnmail.nl T: 035-5412177 / 06-53548260

Uitgave: Maria Koningin Gemeenschap Redactie: Jan Moonen, Gerda Vesters en Philip Witte,
Printwerk: Repro Baarn

Dit blad in kleur?? Kijk dan op: www.mariakoninginkerkbaarn.nl



Gaat het straks met ons koor ook deze kant op??

Met het oog op het voortbestaan van het kerkkoor wordt dringend gezocht naar een paar mannen! Neem contact op met Reeuwert Tromp: rjtromp@xmsnet.nl - 035 6020017 of in de kerk.

Gemeenschap Maria Koninginkerk Baarn

Behorend tot de Martha & Maria Parochie



**Bijlage November 2016
tot 18 december 2016**

Mythe en werkelijkheid

We beginnen met een raadsel.

Hieronder staan een aantal anekdotes en fragmenten, die met elkaar verband houden. U wordt verzocht eerst zelf te bedenken, welk verband dat zou kunnen zijn.

1. Mijn eerste herinnering

Als driejarige zat ik op het grasveldje in de voortuin van het Zwitserse huis aan de Dalweg te spelen. De zon scheen warm en bij het hek stonden de rozen in bloei. Vanaf de kant van het 'Hoge Dalletje' kwam een oude heer, gesteund door zijn wandelstok, naar beneden wandelen. Verder was er niemand in de straat. Hij droeg een grijs pak en een bruine hoed en aan zijn vest bungelde met een bochtje een zilveren horlogeketting. Hij stopte bij het hek en maakte een praatje met mij. Wat hij zei en of ik iets teruggezegd heb, weet ik niet meer.

Niks bijzonders dus, maar het merkwaardige is, dat deze, mijn eerste, herinnering me altijd is bijgebleven en dat ik mij later, op school, God heb voorgesteld als een oude heer met een grijs pak en een wandelstok op een mooie zomerdag op het 'Hoge Dalletje' die belangstelling had voor mij.

2. Op Bali liepen we geregeld op weg van ons hotel naar het strand langs het kraampje met snuisterijen van Catharina (zo heette ze voor de toeristen). Naast haar kraam stond een versierde stenen troon waarop de lokale marktgod geacht werd plaats te nemen. Rond de troon lagen elke dag nieuw gevlochten schotelvormige mandjes met offergaven.



Op mijn vraag of het niet ingewikkeld was, al die plaatselijke goden, antwoordde ze: "Oh nee, alle goden zijn één, maar dit is mijn god". Toen ik vroeg naar de bedoeling van die offertjes zei ze: "Het maakt de god blij en als hij blij is, worden u en ik en alle mensen in de buurt het ook". "En", voegde ze er met een gulle lach aan toe, "dan koopt u wat van me".

3. Professor Aalders, die ons inwijdde in de oude geschiedenis, zei ooit:

"In die tijd betekende de uitdrukking 'een god hebben' hetzelfde als geluk - in de betekenis van shalom (verbondenheid en vrede) - hebben". Hij zei ook: "Een

Atheense pottenbakker, die een mooie vaas maakte, zou desgevraagd zeggen: dat was ik niet, dat was Pallas Athene in mij, die dit maakte".

4. Boven de ingang van de tempel van Isis in Dendera in Egypte stond 500 jaar voordat Jezus hetzelfde zei en het staat er nog steeds in hiërogliefenschrift: "Kom tot mij, die belast en beladen zijt en ik zal u vrede geven".

5. Een regel uit een gedicht.

"De kracht die verbindt is sterker dan de kracht die scheidt".

6. Een getuigenis van Paulus:

"Niet ik ben het, die dit allemaal doet, maar de Christus, de gezalfde in mij".

Voordat u verder leest eerst even nadenken over het raadsel.

Het verband dat ik er in zie – maar dat hoeft niet de enige oplossing te zijn – is dat alle mensen van alle tijden en alle godsdiensten begiftigd zijn met een mythisch bewustzijn: we zijn allemaal verbonden met 'iets' dat ons 'overstijgt'. Dat mysterie proberen we gestalte te geven in mythen, verhalen, verzen, beelden en rituelen. Al die dingen zijn benaderingen van het echte mysterie: het is 'bij wijze van spreken', zoals Jezus doet in zijn parabellen en Echnaton in zijn zonnelied, dat hieronder staat afgedrukt. Vanuit het verlangen om deel te hebben aan dat mysterie van het leven, ontstaan religies elk met hun eigen mythen, die naar gemeenschappelijke mysteries verwijzen. De psychiater Jung noemde die drang ruim honderd jaar geleden een 'archetype', een aangeboren oerdrang om deel te zijn van het grotere geheel van het leven, waaruit zoals we de vorige maand zagen ook de verering van Maria voortkomt.

In de tijd van Christus en daarvoor was de mythe bij uitstek de kapstok om een religieuze werkelijkheid - dus een mysterie – aan op te hangen. Feiten stonden in dienst van het mysterie en omdat de wereld als betoverd werd gezien, was in principe alles mogelijk.

Getallen bijvoorbeeld hadden zelden iets met de werkelijkheid te maken. Er waren twaalf apostelen omdat twaalf een heilig getal was. Als je de wonderbare broodvermenigvuldiging bij Matheus en bij Johannes vergelijkt, kloppen de feiten van geen kant. Er waren 5000 mensen bij, omdat 1000 'veel' betekent en 5 staat voor het aantal boeken van de Thora. Niemand haalde het in zijn hoofd om feiten te toetsen aan de werkelijkheid. Over het water lopen, doden opwekken, zelf verrijzen uit het graf na drie dagen dood te zijn geweest, het was allemaal al eens eerder 'gebeurd' met de Egyptische god Osiris en de Perzische Mithras. Alleen dit: 'gebeurd' staat tussen aanhalingstekens, want bij zijn voorgangers was het een mythisch gebeuren en bij Jezus

een historische werkelijkheid. Dat maakt een wereld van verschil.

De in de oude verlossingsmythen besloten overtuiging dat een mens zijn eigen ik moet overwinnen om een verbinding met het goddelijke te kunnen aangaan, werd in het leven en de dood van Jezus tot het uiterste in werkelijkheid voorgeleefd. Dat verklaart waarschijnlijk het succes van het jonge christendom.

Het gaat dus bij het mythische denken niet om de feitelijke werkelijkheid, maar om de innerlijke betekenis van het verhaal. De uittocht uit Egypte (de grondslag van het Joods bestaan) was in de eerste plaats een verhaal van innerlijke bevrijding. De kruisdood en de verrijzenis zijn een uitdrukking van de oeroude notie, dat 'de graankorrel moet sterven om te leven'. Dat wil zeggen: afzien van het ik-gerichte leven om tot 'verlossing' te kunnen komen. Enzovoort.



Sinds ongeveer 1750 hebben wij in de westerse wereld onze – ook van oudsher aanwezige – mogelijkheid tot redelijk denken ontwikkeld. We beoordelen de waarneembare feiten volgens een systeem van oorzaak en gevolg en niet meer naar hun waarde voor een religieuze of mythische werkelijkheid. Dat botst met het hoofdzakelijk mythische wereldbeeld

van de rest van de wereld. Het heeft er ook toe geleid dat we dogma's zoals die van Maria letterlijk zijn gaan nemen, maar zo zijn ze nooit bedoeld.

Een heel mooi voorbeeld om dat te verduidelijken, is het begrip 'lucht'. In de oudheid betekenden de woorden spiritus (Latijn), pneuma (Grieks), ruach (Hebreeuws) zowel lucht als (levens)adem als geest. Voordat de schepping begon, zo staat het in de oudere Bijbels, zweefde de (levens)adem of de geest van God boven de wateren. In de schepping van de mens wordt de dode materie en de levendmakende Geest bijeen gebracht. Bij de dood keert die levensadem – de geest – weer terug naar God. Zo blies ook Mozes zijn laatste adem terug in de mond van God. Dit is dus een mythe. Feitelijk klopt er niets van, maar de diepere betekenis blijft onveranderlijk waar.

We moeten het mythische element niet afwijzen, want dan verliezen we ook de diepere betekenis en dan gooien we met het badwater ook het kind weg.

Philip Witte

Geraakt zijn door

Hieronder staan twee mythische hymnen naast elkaar. Het Zonnelied van farao Echnaton is honderden jaren eerder geschreven dan de Joodse psalm 104 waarvan hier enkele fragmenten zijn weergegeven. Er zijn parallellen tussen beide teksten. De belangrijkste overeenkomst is dat het goddelijke de bron is van al wat bestaat. Bij Echnaton is dat de goddelijke Zon, bij psalm 104 de God Jahweh. Dat is meteen ook het grote verschil. Bij de Joden heeft Jahweh de zon gemaakt; de zon is een ding, geen god.

Echnaton leefde omstreeks 1360 voor Christus. Toen was er van Israëlieten nog geen sprake, wel van Hebreeuwse clans, die daar in het Midden-Oosten rondzwierven. Echnaton was een religieuze hervormer, die de nieuwe zonnecultus van de god Aton invoerde, in zijn ogen een universele god voor alle mensen. De priesters van de oude Amon godsdienst kwamen in verzet en Echnatons zoon Toetanchamon (let op de twee laatste lettergrepen) werd weer in het oude gareel gedwongen. Zijn troonstoel echter, waarvan hier de rugleuning is afgebeeld, is nog een erfstuk van zijn vader. Aton, de zon met zijn stralen, die in gevende handjes eindigen, bestraalt nog in volle glorie de jonge farao en zijn vrouw.



Hymne aan de zon van farao Echnaton

*Hoe lieflijk verschijnt gij,
o levende zon, in de lichtberg des hemels,
gij die aan het begin van alle dingen staat.
Gij straalt uit de lichtberg in het oosten
en vult de landen der aarde met uw schoonheid.
Uw stralen omvatten alle landen,
strekken zich uit tot
de grenzen van uw ganse schepping.
Ver weg zijt gij,
en toch in uw straling op aarde aanwezig;
wij aanschouwen u, toch kan niemand
de weg zien waarop gij gaat.
Als gij neerdaalt in de lichtberg in het westen,
ligt de wereld in duisternis, als dood.
De mensen heffen hun armen in aanbidding
wanneer gij verschijnt.
Uw stralen voeden al wat gepland is,
gij schijnt, en voor u leeft en groeit het.
De wereld ligt in uw hand gebed
zoals gij ze hebt geschapen.
In uw schijnsel leven de mensen;
wanneer gij ter ruste gaat sterven zij.
Het leven is in de tijd en de tijd is in u,
in u leven wij en zijn wij.*



Psalm 104 Heel de aarde is het werk van de Heer

1 Heer, u wil ik danken!

*U bent zo machtig, mijn God,
u bent omgeven met pracht en praal,*

*20 Als u wilt dat het donker wordt,
dan valt de avond
en roeren de dieren zich in het struikgewas.*

*22 Komt de zon weer op,
dan trekken zij zich terug
en leggen zich neer in hun holen.*

*23 Dan gaat de mens aan de arbeid,
totdat de avond valt.*

*27 Alle schepselen zijn van u afhankelijk;
wanneer zij voedsel nodig hebben,
verwachten zij het van u.*

*28 Geeft u het, zij nemen het;
opent u uw hand, zij stillen hun honger.*

*29 Trekt u zich terug, dan bezwijken zij;
neemt u hun de adem af,
dan sterven ze en worden weer stof.*

*30 Ademt u over de aarde,
dan ontstaat er weer leven*

en krijgt zij een nieuw gezicht. (verzen Psalm 104 uit: Groot Nieuws Bijbel)

Een Camera

*“Een lopende camera zou niet in staat geweest zijn een audio-visueel opname te maken van de Paas-verschijningen van Jezus voor zijn leerlingen, noch van de gebeurtenis van de Opstanding. In de kern is de Opstanding de vervulling van de persoonlijke relatie van de Vader met de mens geworden Zoon in de Heilige Geest.**

In contrast met de menselijke geest zijn dieren en technische apparaten niet in staat bovenzintuigelijke ervaringen te hebben en missen dus ook het vermogen geraakt te worden door God's Woord. Alleen het menselijke verstand, in de innerlijke eenheid van het zintuigelijk waarnemen en het bovenzintuigelijk schouwen, is in staat om het gekende beeld van Jezus als een geestelijk en toch reëel aanwezig verschijnsel waar te nemen. (opgeroepen door de bijzondere gebeurtenis)”.

(Gerhard L. Müller, *Katholische Dogmatik*, 8th ed. [Freiburg: Herder, 2010], p. 300;)

Kardinaal aartsbisschop Gerhard Müller is prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, de organisatie die de zuiverheid van ons Katholieke geloof bewaakt. Zijn boek 'Katholische Dogmatiek für Studien und Praxis' geldt als standaardwerk, het is vertaald in veel talen en wordt gebruikt in het onderwijs.

Teksten overgenomen uit dit boek, worden in het Martha&Maria parochieblad 'Samen Kerk' niet geplaatst.

* toelichting: de mens Jezus wordt weer opgenomen in de eenheid van de Vader, Zoon en H.Geest, zoals wij allen hopen opgenomen te worden in God. (Redactie MK.)

Pastorale Bezoekers van de Gemeenschap Maria Koningin

Tilly Jongmans T: 035 – 53 82 422
Anneke van Kuik T: 035 - 54 17 476
Aat Potveer T: 035 – 54 11 001
Riet van Wanrooij T: 035 – 54 17 556



Programma

2016

4 november 2016: Samen leven in Baarn

2 december 2016: De Vreedzame school

Meer info zie pg. 23 in parochieblad 'Samen Kerk'

De lezingen worden gegeven in Theater 'De Speeldoos' te Baarn iedere 1^{ste} vrijdag van de maand om 16.30 uur – 18.00 uur

Allerzielenviering 02 november: Liefde die blijft

Op woensdag 2 november herdenken wij onze overledenen: de leden van onze gemeenschap die het afgelopen jaar zijn overleden én ook onze andere dierbare overledenen. Wij willen deze avond samen stilstaan bij het verlies, maar ook bij alles wat wij mochten ontvangen en delen.

Meer info over Allerzielen zie pg. 23 parochieblad 'Samen Kerk'

Agenda

04 nov 13.30 u Oec. Ontmoetingen te Nieuwkuijk, zie 'Samen Kerk' pg.22
04 nov 16.30 u Café Pensée, zie 'Samen Kerk' zie pg. 23
09 nov 09.00 u Schoon maken van de MKk, door leden Maria Koningin
10 nov 20.00 u Bijeenkomst van de Maria Koningin Raad in de foyer MKK
15 nov 14.00 u Bijeenkomst Leerhuis in foyer MKK,
26 nov 10.00 – 16.00 u 'Werkdag Liturgie' in De Mantel te Maartensdijk
26 nov 17.00 u Cantatedienst in de Pauluskerk zie Samen kerk pg. 22
02 dec 16.30 u Café Pensée, zie 'Samen Kerk' zie pg. 23
14 dec 09.00 u Schoon maken van de MKk, door leden Nicolaaskerk

Hebt u vervoer nodig om naar de kerk te gaan ??

Dan kunt u bellen naar:

Wim Jongmans T: 035 - 53 82 422 komende uit Eemnes
Lucie Voerman T: 035 - 54 22 667 Doormanlaan 109
Mary Luykx T: 035 - 54 14 526 Kennedylaan 51
Gerda Vesters T: 035 - 54 12 177 Eemborg 12
Riet v. Wanrooij T: 035 - 54 17 556 Vlinthof 2
Willemien Witte T: 035 - 54 12 800 Eemnesserweg 46a

Stichting Bootvluchteling

Hierbij een verslag van Matthanja (dochter van Annelies v/d Molen en Reeuwert Tromp) over haar werkzaamheden op Samos, één van de Griekse eilanden, waar zij momenteel werkt voor de Stichting Bootvluchteling.

Samos deel I

Het eerste wat er in mij opkomt nu ik iets over Samos schrijf, is dat Samos een prachtig eiland is! Tja, in vergelijking met Kos en Leros zeker een van de mooiste eilanden! Wat de gemiddelde toerist niet weet is dat zij met regelmaat tegen dé hotspot van Samos aankijken waar vluchtelingen zich kunnen melden, registreren en verblijven. Op dit moment zo'n 900. Mannen, vrouwen, meiden en jongens, kinderen en kleine baby's. Een hotspot, vanuit het uitzicht als een wit trappetje tegen een stijle berghelling opgebouwd. Voor mij, als vrijwilliger, makkelijk te herkennen vanwege de witte huisjes, of liever gezegd de cabines waar zij in verblijven. Sommige voorzien van airco en stromend water. Andere voorzien van alleen een matras. De Pakistaanse en Afghaanse vluchtelingen hebben vaak de minder goede cabines, de Syriërs de beste en sommige verblijven zelfs in een hotel.

Vanaf het vrijwilligershuis heb ik zelfs een goed uitzicht op de hotspot en is het niet meer weg te denken uit het prachtige plaatje waar ik tegenaan kijk. Want tja, genieten doe ik hier stiekem zeker ook. Waar ik vorig jaar regelmatig de benen onder m'n lijf vandaan liep van 6:00 uur 's ochtends tot 22:00 uur 's avonds, draai ik nu shifts. Door de weeks van 16:00 uur 's middags tot 21:00 uur 's avonds en in de weekenden ook van 10 uur 's ochtends tot 12:00 uur tussen de middag. Ik ben de enige verpleegkundige en ik werk samen met verschillende Engelse en Nederlandse dokters die hier ook vanuit stichting bootvluchteling zijn en een plaatselijke microbioloog die ontzettend veel verstand heeft van medicatie. Wel zo handig, aangezien wij geen Griekse voorschriften kunnen lezen, maar wij wel bakken vol met Griekse medicatie beheren. Omdat ik zelf een obstetrie- en gynaecologie verpleegkundige ben moet ik eerlijk bekennen dat ik soms even moet wennen en slikken aan de vieze wondjes die ik tegenkom. En goed moet nadenken met betrekking tot de meest uiteenlopende zaken waarvoor de mensen komen. Maar het went snel en ik heb mijn draai dan ook gevonden. Ach, als het vak verpleegkunde je



ligt, kijk je niet zo raar meer op van bepaalde dingen.

We werken in een medische cabine voorzien van een onderzoeksbed, bloeddruk- pols en saturatie meter, een AED, kasten vol met medicijnen en hulpmiddelen die we eventueel nodig zouden kunnen hebben. Toch best professioneel zou je denken. Maar wat loop ik soms toch tegen mijn eigen kritische en perfectionistische blik aan. Als je een perfectionist in een medische cabine zet waar eigenlijk alles ongesorteerd en ongeordend ligt voelt het lichtelijk onrustig en wekt het frustratie op. Dus het eerste wat ik heb gedaan is schoongemaakt en medicatie op soort en datum geordend en gesorteerd.

Veel zaken die aandacht nodig hebben, zijn de revue gepasseerd. Zo ben ik ook al in het ziekenhuis geweest. Toen we op een avond de medische post aan het sluiten waren werd er een Afghaanse jongen bewusteloos binnen gebracht. Hij was niet aanspreekbaar en lag een beetje te shaken en te schokken met zijn lichaam. We hebben gelijk zijn bloeddruk, pols en saturatie gemeten. En voor ik het wist had de dokter een infuus ingebracht. Het ging allemaal razendsnel. En we hadden geen idee wat er aan de hand was. Dus, ja, mocht het echt ernstig zijn kan snel handelen en het nemen van voorzorgsmaatregelen een voordeel zijn. Uit het verhaal maakten wij op dat hij 17 jaar was en hier alleen is. En dat, zo bleek later, hij teveel alcohol had gedronken. Omdat hij zoveel gedronken had en zo'n beetje bewusteloos was, besloten we toch met de ambulance naar het ziekenhuis te gaan ter observatie. Een hele onderneming en happening. Daarbij had hij heel veel pijn in zijn rug, doordat hij hard gevallen was. Dus een röntgen foto was ook wel op zijn plaats. Ik hoor sommige mensen al denken, die jongen had nooit zoveel moeten drinken. Maar kan je dat een jongen van 17 in deze situatie kwalijk nemen? Ik denk het niet. Het is een uitlating in deze uitzichtloze situatie. Het ziekenhuis hier op Samos is niet te vergelijken met de moderne ziekenhuizen in Nederland. In Kos was ik ook al eens in een ziekenhuis geweest met een vluchteling, maar toch was ik weer opnieuw verbaasd over de 'eerste hulp' waar overigens gewoon gerookt werd door personeel. Roken is hier over het algemeen overal gedoogd, dus met de Griekse mentaliteit, ook in het ziekenhuis. Verder zag het er armoedig uit, oude spullen en weinig apparatuur. Ook het personeel had, zo leek, weinig empathisch vermogen. Iets waar ik heel veel moeite mee had, want ik zou zelf nooit zo behandeld willen worden en had dan ook enorm te doen met de 17 jarige jongen. Ik vond het naar om hem achter te laten, in het weinig sfeervolle, met tl verlicht, kamertje. Ik heb hem toegestopt en verteld dat alles goed zou komen. Maar ook gezegd dat het onverstandig zou zijn om dit nog een keer te doen. Met pijn in mijn hart verliet ik het ziekenhuis. De volgende avond kwam ik hem tegen in het kamp, en hij bedankte mij voor mijn zorg en heb ik hem nogmaals op het hart gedrukt om niet meer zoveel te drinken.

deel II in de Kerstbijlage