

## Vieringen in Maria Koningin Kerk in maart 2017

De zondagsvieringen, tenzij anders vermeld, beginnen om 10.30 uur

- 05 mrt** Eucharistieviering, voorganger: Joachim Skiba  
met koor o.l.v. Reeuwert Tromp  
Gen. 2,7-9; 3,1-7 Ps. 51 Rom. 5,12-19 of 12.17-19 Mt. 4,1-11
- 12 mrt** Nic Baarn Eucharistieviering, voorganger: R. Oldenampsen  
Gen. 12,1-4a Ps. 33 2 Tim. 1,8b-10 Mt. 17,1-9
- 19 mrt** Communieviering, voorganger: Sjef van Dijk  
Ex. 17,3-7 Ps. 95 Rom. 5,1-2.5-8 Joh. 4,5-42 of 5-15.19b-26.39a.40-42
- 26 mrt** Nic. Baarn Eucharistieviering, voorganger: Mgr. Woorts  
1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a Ps. 23 Ef. 5,8-14 Joh. 9,1-41 of 1.6-9.13-17.34-38
- 02 apr** Eucharistieviering, voorganger: Frans Zwarts  
Ez. 37,12-14 Ps. 130 Rom. 8,8-11 Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45
- 09 apr** Palmпасen, Eucharistieviering, voorganger: Wil Veldhuis  
met Palmpaasoptocht en familiekoor o.l.v. Hans Verburg  
Mt. 21,1-11 Jes. 50,4-7 Ps. 22 Filip. 2,6-11 Mt. 26,14 - 27,66

Na de vieringen tijd voor een kopje koffie of thee en voor de kinderen limonade. U blijft nog even om na te praten over de viering of zo maar?



## Agenda

- 03 mrt 16.30 u Café Pensée in de Speeldoos, zie pg.-7- en in Samen Kerk pg 23
- 08 mrt 09.00 u Schoon maken MK kerk, leden Maria Koningin
- 09 mrt 20.00 u Bijeenkomst Maria Koninginraad in foyer MKK
- 09 mrt 18.00 u Maaltijd 40 dagentijd in Brandpunt bij Paaskerk
- 16 mrt 18.00 u Maaltijd 40 dagentijd in Brandpunt bij Paaskerk
- 18 mrt 15.00 u Benefietconcert in Paaskerk voor Tuinfonds Paaskerk
- 23 mrt 18.00 u Maaltijd 40 dagentijd in Brandpunt bij Paaskerk
- 26 mrt 16.00 u Preek van de Leek in Paaskerk
- 30 mrt 18.00 u Maaltijd 40 dagentijd in Brandpunt bij Paaskerk
- 06 apr 18.00 u Maaltijd 40 dagentijd in Brandpunt bij Paaskerk
- 07 apr 16.00 u Palmpaasstocken versieren in Maria Koningin kerk zie pg.-8-

Uitgave : Maria Koningin Gemeenschap  
Redactie : Jan Moonen, Gerda Vesters en Philip Witte,  
Printwerk: Repro Baarn

Dit blad in kleur?? Kijk dan op: [www.mariakoninginkerksbaarn.nl](http://www.mariakoninginkerksbaarn.nl)

## Gemeenschap Maria Koningin kerk Baarn

Behorend tot de Martha & Maria Parochie



Bijlage Maart 2017



Dante Alighieri  
door [Sandro Botticelli](#)

## Wat hebben Dante, Roodkapje, Osiris, Paulus en Jezus met elkaar te maken?

Dante Schreef omstreeks 1300 zijn middeleeuwse visie op een mensenleven. Zijn 'Divina Commedia' het verhaal over de gang van het duister naar het licht - begon met de regels, die iedere Italiaan uit zijn hoofd kent:

*Op het midden van ons levenspad gekomen  
kwam ik bij zinnen in een donker woud,  
want ik had niet de rechte weg genomen,  
rondom mij, dicht en doornig kreupelhout.*

Rondom zijn dertigste levensjaar dus schreef Dante zijn lange gedicht over een periode van wanhoop en uitzichteloosheid, gesymboliseerd in 'een donker woud'. Hij maakte daarin een geestelijke reis door het absolute kwaad (de hel: 'Gij die hier binnentreedt, laat alle hoop bevaren'), door de uitzuivering van het kwaad (het vagevuur) naar een visioen op het absoluut goede (de hemel). Dat visioen zal hem de rest van zijn leven bijblijven en hij zal afspiegelingen daarvan herkennen in het aardse bestaan zelf.



Roodkapje – het rode kapje is op zichzelf al een waarschuwingssignaal – dwaalt ook af van het rechte pad naar grootmoeder en gaat op onderzoek uit in het donkere bos. Het wilde woud is in alle oude verhalen het gebied van kwaad en onheil. Dus komt ze de verpersoonlijking van het kwaad tegen: de boze wolf. Die weet haar vertrouwen te winnen en de toegangscodes te ontfutselen: 'trek maar aan het touwtje'. Het gevolg: grootmoeder en Rood Kapje vallen ten prooi aan rampspoed en kwaad en worden opgeslokt door de boze wolf. Maar dat is niet het einde van het verhaal. De 'Jager' bevrijdt ze uit de buik van de wolf: van gevangen door het kwaad naar bevrijding, van duister naar licht, van dood naar leven. Sprookjes zijn levenslessen.

Voordat we met Osiris verder gaan moet deze godheid eerst geplaatst worden in de tijd waarin zijn cultus wijd verbreid was.

De christelijke kerken hebben in de eerste eeuwen een grote fout gemaakt, door alles wat niet christelijk was tot 'heidens' en dus tot 'duivels' en verwerpelijk te verklaren. Nog steeds hoor je in binnenkerkelijke overwegingen, dat de periode aan het begin van onze jaartelling – de tijd van de Grieks – Romeinse, ofwel de Hellenistische cultuur – er een was van een harde onmenselijkheid. Er gebeurden zeker afschuwelijke dingen, zoals massale kruisigingen en wrede 'spelen'. Maar tegelijk was de samenleving door en door religieus. Ook was de 'Pax Romana' vier a vijf eeuwen lang de minst gewelddadige en meest welvarende periode in de geschiedenis van de landen rond de Middellandse Zee. We moeten ook bedenken, dat het aantal levend verbrande heksen en ketters in het christelijke Westen tot ongeveer 1700 dicht in de buurt kwam van de 100.000.

Het is in dit verband goed om te beseffen, dat de kosmopolitische samenleving van rond het begin van de jaartelling, begiftigd met een diep gevoelde behoefte aan verbondenheid met God of goden, bepalend was voor het succes van het christendom. Er was toen een gezegde: 'een god hebben' en dat betekende: 'geluk hebben'. Als je een Atheense pottenbakker zou prijzen, vanwege de mooie vaas die hij maakte, dan was het niet ongewoon, dat de maker zou zeggen: "Dat was ik niet, dat was Pallas Athene in mij." De pottenbakker wist natuurlijk heel goed, dat zijn vakmanschap van doorslaggevend belang was, maar de werkelijke inspiratie kwam van de godin, mits je daarvoor open stond.

Paulus begon als christenvervolger uit godsdienstige overwegingen, totdat hij in een flits besepte, dat hij daarmee zichzelf vervolgde. Het kostte een paar maanden om dat te verwerken, maar hij kwam terug om te vertellen, dat Jezus verrezen is en sindsdien leeft in ieder van ons.

Dat is de verlossing uit de slavernij van het kwaad, waar in wezen iedereen naar verlangt. Paulus zal dan ook zeggen: "Niet ik ben het, maar het is de gezalfde in mij, die alles tot stand brengt".

Zo komen we dan tenslotte bij Osiris terecht. Zijn cultus is een voorbeeld van de verlossingsreligies, die allen veel ouder zijn dan het Christendom. Zijn mythe gaat over de drie-eenheid: Isis, Osiris, Horus.

Osiris was oorspronkelijk een vegetatiegod die de mensen levensonderhoud en cultuur bracht. Hij wordt door zijn broer Seth, de god van het kwaad, vermoord. Zijn vrouw





zuster en geliefde, Isis vond de uiteengereten en verspreide delen van zijn lichaam in het moeras van Buto en broedde die uit in de gedaante van een sperwer wijfje. Zo werd Osiris na drie dagen tot leven gewekt en kon hij op staan uit de dood. Daarmee veranderde ook elke gestorvene in Osiris (nu als god van de onderwereld) om met hem en in hem te delen in een eeuwig leven. Osiris blijft de god, die vanuit het onderaardse 'hemelrijk' groei en bloei en overstroming van de Nijl regisseert en ook het oogsten van het graan, dat elk jaar opnieuw net als Osiris in de aarde sterft om nieuw leven te geven. Wie brood eet, eet dus Osiris. Hij leeft dus in iedereen. Isis, die in haar liefde haar echtgenoot tot nieuw leven heeft gewekt, wordt de maagdelijke moeder en behoedster van leven en godin van liefde en van wijsheid. Haar zoon Horus, die in haar broedperiode verwekt is, doet recht aan de moordenaar van zijn vader en wordt daarmee ook de verpersoonlijking van elke nieuwe farao in zijn taak om orde en gerechtigheid te handhaven. Als Horus – Re wordt hij ook één met de oude zonnegod. Als drie-eenheid gaan zij dus over het leven hier en in het hiernamaals.



Horus

Als Paulus in zijn Romeinenbrief schrijft: “Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over doden en levenden”, dan drukt hij hetzelfde uit als wat ook voor Osiris gold. Als hij de opgestane Christus aanduidt als “Eerste van de gestorvenen”, dan gebruikt hij hetzelfde woord als waarmee Osiris werd aangeropen.

Bij de initiatie rituelen voor nieuwe leden van de Osiris-cultus behoorde ook de doop. Zoals Johannes doopte in de Jordaan, (geen Joodse traditie) zo werden de dopelingen ondergedompeld in het 'oerwater', waarbij de priester hun het 'geheim' van hun leven toevertrouwde: “Osiris is in jou opgestaan”.

Het is geen wonder dat met name de Grieks georiënteerde volgelingen van Jezus overeenkomsten zagen tussen Osiris en Jezus. Hoewel Jezus als Jood in hart en nieren zijn inspiratie haalde uit het Oude Testament met zijn monotheïstische leer, heeft het christendom zijn succes niet vooral aan de Joodse traditie te danken. De Joden zagen Jezus niet als de God en ook niet als de Messias, die zij voor ogen hadden. Het zijn vooral de niet-Joden geweest, die in het christendom veel van hun gevoelens terug vonden. De grootste aantrekkingskracht daarbij was waarschijnlijk wel, dat de 'Zoon van God' een historische werkelijkheid was en geen mythische figuur. Ook de getuigenis van

Paulus (hieronder) zal bijgedragen hebben aan het succes van het christendom:

Er is geen Jood of Griek meer, geen slaaf of vrije, geen mannelijk of vrouwelijk, want allen zijt gij één in Messias Jezus.

Dit artikel wil vooral laten zien, dat het verlangen naar bevrijding en verlossing oeroud en aangeboren is bij alle mensen. Het gaat ook om het besef, dat je een deel van jezelf moet opgeven om ruimte te maken voor die bevrijdende kracht, die ook zelf door de 'dood' is gegaan om leven mogelijk te maken.

De kerk heeft lang geleerd, dat God zo beledigd was door de zonde van de eerste mens, dat alleen het offer van Gods eigen Zoon weer voor verzoening kon zorgen. Laten we toch eens ophouden met die onzin. Het gaat om het bewust maken – vooral ook buiten de kerk – van het aloude en door het christendom van generatie op generatie doorgegeven besef, dat de graankorrel moet sterven om leven te geven.

Misschien moeten we in deze tijd bedenken, dat dit ook voor de kerk geldt met zijn macht en zijn vastgespijkerde dogmatische 'waarheid'.

Het is natuurlijk weer Huub Oosterhuis, die de poëtische woorden voor onze tijd heeft weten te vinden, waarmee hij het mysterie uitdrukt in:

‘Het lied van alle zaad’

*Wie als een god wil even hier op aarde*

*Hij moet de weg van alle zaad*

*en zo vindt hij genade.*

*Hij wordt aan zon en regen prijs gegeven*

*het kleinste zaad in weer en wind*

*moet sterven om te leven.*

*De mensen moeten sterven voor elkander*

*het kleinste zaad wordt levend brood*

*zo voedt de een de ander.*

*En zo heeft onze God zich ook gedragen*

*en zo is Hij het leven zelf*

*voor iedereen op aarde.*



## Raad van Kerken Baarn

### Eilanden van Hoop / 40 dagentijd

Ook dit jaar wordt het weer voorjaar, ook dit jaar wordt het weer Pasen.

Aan Pasen gaan veertig dagen vooraf, de veertig dagen waarop we ons voorbereiden op het lijden van Christus en zijn tocht naar het kruis.

De Baarnse Raad van Kerken is van mening dat deze periode niet alleen in elke kerk apart, maar ook gezamenlijk behoort te worden beleefd.

Vandaar dat de Veertigdagentijd-commissie vijf maaltijden organiseert, waarop wij met elkaar eten, eenvoudig zoals passend, ons met elkaar bezinnen en vooral ook denken aan onze medemens elders in deze wereld die het niet zo gemakkelijk heeft als de meesten van ons.

Dat denken aan is ook letterlijk op te vatten door het bedrag dat wij uitsparen door niet thuis te eten, te bestemmen voor een project van de Vastenactie in San Salvador. Wij hebben weer gekozen voor een project van de Vastenactie, omdat deze materiaal ter ondersteuning biedt over het project dat wij tijdens de maaltijden kunnen vertonen.

De vijf maaltijden zijn evenals in voorgaande jaren in Het Brandpunt op de donderdagen 9,16,23 en 30 maart en op 6 april van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Voorgangers tijdens de vijf Vastenmaaltijden zijn:

- 09 maart: pastor Wies Sarot van Martha & Mariaparochie
- 16 maart: diaken Jan Nieuwenhuis van H. Nicolaaskerk
- 23 maart: mw. Annemarieke Meelker van Het Apostolisch Genootschap
- 30 maart: ds. Marleen Kool van de Paaskerk
- 06 april : ds. Martin van Dam van de Calvijnkerk

In het Maria Koningin-gedeelte van het Parochieblad 'Samen Kerk' vindt u een artikel over El Salvador waar in de hoofdstad veel jeugd in handen van bendes kunnen vallen. De Vastenactie wil de organisaties van de Zusters van Angel de la Guarda in de wijk Apopa en van de paters Passionisten in de wijk Mejicanos ondersteunen in hun werk deze jongeren op te vangen. (pg. 23 in Samen Kerk)

In de Maria Koninginkerk en in Het Brandpunt tijdens de maaltijden zal Karin Beukeboom weer een winkeltje bouwen met de bekende geitenkaas van de fam. Breij, chocola uit El Salvador en hopelijk ook beslist weer verrassende artikelen uit dat land.

## Café Pensée

### Burger van twee werelden 07 april 16:30 uur | De Speeldoos, Baarn



Het thema voor het zesde seizoen van Café Pensée is **Samen leven**. Samen leven is een keuze die steeds gevoed moet worden. In Café Pensée gaat het dit seizoen over de vraag: hoe leveren (lokale) burgers kwaliteit aan de samenleving?

Samen leven vraagt om loyaliteit aan de wetten die zijn vastgelegd. Toch is er van tijd tot tijd burgerprotest, bijvoorbeeld omdat uit de bronnen van een religie andere opvattingen over samen leven worden gedestilleerd. Denk aan de term Koninkrijk Gods: in de Tweede Wereldoorlog was dat een begrip dat het verzet mobiliseerde en motiveerde tegen de bezetter. Twee werelden, aan welke wereld geeft de (gelovige) burger de voorrang als er beslissende keuzen gemaakt moeten worden? Of is het geen tegenstelling?

Dr. Wouter Klouwen, theoloog en predikant van de Pauluskerk in Baarn, leidt dit thema in.

### Bezoek uit Tsjechische partnergemeente/ door Jannie Terlouw

Gastgezinnen gezocht!

Dit voorjaar is het weer zover..... gemeenteleden van de Evangelische Kerk van de Boheemse Broeders uit Velké Meziříčí zullen van 18 t/m 22 mei een bezoek brengen aan Baarn. Voor de predikante Marketa Slamova zal dit haar eerste bezoek zijn. We willen uiteraard een goede indruk geven van wat er – kerkelijk en maatschappelijk – in onze gemeente speelt. De voorbereidingen voor dit weekend zijn inmiddels gestart. Als thema is gekozen voor Zorg en Welzijn. Zo hebben we op vrijdag 19 mei o.a. een afspraak met vertegenwoordigers van SAM2, Wegwijs en de Voedselbank en brengen we een bezoek aan Uwthuiszorgwinkel in Amersfoort. Voor de zaterdag zijn we nog op zoek naar een educatieve/recreatieve invulling. Wie mee wil denken en suggesties heeft is van harte welkom!! Wat we ook graag willen weten is, wie een logeerkamer beschikbaar wil stellen voor onze gasten. U zult geen spijt krijgen van deze bijzondere ervaring.

Graag uw reactie naar: Hans van der Woude, [woudebouman@hotmail.com](mailto:woudebouman@hotmail.com), tel. 035-5421513. Ricky Lentink, [rskylentink@gmail.com](mailto:rskylentink@gmail.com), tel. 035-5445665 of Jannie Terlouw, [jannieterlouw@hotmail.com](mailto:jannieterlouw@hotmail.com), tel. 035-5422975

Oost Europa Contacten van de Raad van Kerken – Baarn

## Palmpaasstokken versieren

Op zondag 9 april 2017, is het Palmzondag. We denken die dag aan Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. De mensen zagen hem als de lang geleden beloofde bevrijder en zij juichten hem toe zwaaiend met palmtakken en zij riepen: "Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël."



In de Maria koningin kerk vieren wij die dag met een feestelijke familieviering waarbij ons familiekoor weer diverse leuke liedjes zingt. Deze viering is bestemd voor kinderen van alle leeftijden samen met hun ouders, opa's en oma's en ieder die dit feest met ons mee willen vieren.

In de Maria Koninginkerk, is het gebruikelijk dat de kinderen de vrijdag voor Palmzondag een palmpaasstok versieren. Dit is nu vrijdag **7 april 2017**. In de viering van Palmzondag, op zondagochtend kunnen zij de Palmpaasstok in een optocht door de kerk laten zien. Na afloop van de viering gaan de stokken mee naar huis. De kinderen kunnen de stok aan opa of oma geven, of aan iemand die ziek is, of gewoon aan een lieve buurvrouw. Maar als het moeilijk is om die stok weg te geven, dan mag je hem natuurlijk ook zelf houden! We willen op vrijdag **7 april om 16.00 uur** in de koffiekamer van de Maria Koningin kerk aan de Maatkampweg 18, deze stokken samen gaan versieren! De kosten voor het maken van een stok zijn € 3,00. Wij zorgen voor limonade met wat lekkers en natuurlijk voor de stokken en de versiering, waaronder een broodhaantje.



Heeft u thuis nog palmpaasstokken van vorig jaar liggen, wilt u die dan meenemen?

In verband met de inkopen, willen we u vragen om uw kinderen van tevoren aan te melden bij:

Jeannette Verburg,  
tel.: 035-5424877  
El: Jeannet.verburg@gmail.com

## Geraakt zijn door: een gedicht van Huub Oosterhuis

uit Een maal zeventig  
oktober 2003 De Prom

### Deze Dag

*Wie moet ik bedanken voor deze dag?  
Moet? Mag- als je wil. Ja ik wil.  
Bedanken wie? Dat ik ontwaakt ben.  
Dat ik mezelf nog herken. dat ik vannacht niet  
in een monsterachtig ongedierte ben veranderd.  
ik wil u bedanken  
wiens naam mij te binnen schiet telkens  
als ik het licht en lichter zie worden.  
God is uw naam in alle talen der mensen  
en licht is uw pseudoniem.  
Toen ik klein was dacht ik Hij ziet me.  
Nog hoop ik dat Gij mij ziet.*

*Bedanken wil ik voor de liefde die ik in mij voel.  
Ik wil mijn liefde louteren.  
En voor de woorden, ik wil de woorden  
van alle mensentalen mooi uitspreken.  
Waarheid spreken wil ik, maar geen pijn doen.  
Dat kan niet? Maar dan zo min mogelijk pijn  
en in één adem troosten en tranen drogen.  
ik wil goed zijn, ik wil een leeuw en een lam zijn,  
geen takje krenken, opgewassen  
tegen windkracht tien, niet buig, lachen  
en huilen, en dat het mag als het moet.*

*Ik wil de vragen stellen die mij laat in de avond  
wakker houden; van wie het licht is, het water,  
dat duizenden in duisternis leven, miljoenen  
vuil water drinken en sterven van dorst-  
van wie is de aarde?*

*Zie ik nog wat ik zie, sinds Gij mij hebt gezien?  
Ik zie meer ongelukkige mensen.*

*ik zou vandaag in vrede willen zijn  
met de mensen die Gij om mij heen hebt geschapen.*

*Moge ik aan het eind van een lang leven gelukkig zijn*





## Benefietconcert in de Paaskerk / door Kees de Bruijn



Beste mensen,

Deze mail is bedoeld voor iedereen die wel eens meegezongen heeft in de Paaskerk.

We gaan een benefietconcert zingen op zaterdagmiddag 18 maart van 15.00-17.00 ten behoeve van het tuinfonds van de Paaskerk.

Een zeer divers repertoire: barbershop, negro-spiritual, nederlandsstalig, popmuziek, Hallelujah van Handel.

We repeteren op de gewone tijd van de cantorij op woensdag 19.30-20.30 u.

Hieronder de link naar onze map met de geluidsbestanden en bladmuziek, boekjes liggen al in de kerk. De map vul ik verder vanaf 22 maart. Op verzoek

kan ik een CD maken. Neem gerust zangvrienden en -vriendinnen mee, stuur de mail door, het wordt een gezellige middag, en leuke repetities.

<https://drive.google.com/open?id=0B7pAvxpjtfL0TDBNV3VUM19pcIU>  
<https://www.dropbox.com/sh/38i894kai6e2h0z/AABdSftS2HnPCFft0QJa9EBQa?dl=0>

Hartelijke groet, Kees de Bruijn

**De bijlage van april 2017 verschijnt met 'Samen Kerk', rond 05 april**  
**Kopij inleveren voor het blad SAMEN KERK voor: 20 maart,**  
**Kopij inleveren voor de BIJLAGE voor: 27 mrt. 2017**  
in Word per email: [gerdavesters19@kpnmail.nl](mailto:gerdavesters19@kpnmail.nl)  
T: 035-5412177 / 06-53548260

**Houdt u de data goed in de gaten, later inleveren lukt echt niet meer.**

**Onderstaande gedicht ontving de redactie n.a.v. de viering door Ria Welters op 29 jan 2017 met het verzoek dit te plaatsen zodat men het nogmaals kon lezen**

*Na het delen van het brood willen wij u de volgende gedachten meegeven.*

*Dit zegt de Heer tot ieder van ons:  
Ik heb je aangesproken bij je naam.  
Ik heb je nodig.*

*Ik laat je niet alleen.  
Ik heb je handen nodig om anderen bij de hand te nemen  
en door het leven te dragen.  
Ik heb je lippen nodig  
om woorden van goedheid te spreken  
om het verhaal van Jezus'leven verder te vertellen.  
Ik heb je ogen nodig  
om anderen te laten kijken naar het verrijzenislicht.  
Ik heb je voeten nodig  
om de eerste stap te zetten naar nieuwe hoop.  
Ik heb je lichaam nodig  
om het lijden van mensen te verzachten.  
Ik heb je nodig  
om anderen vrij te maken.*

*Ga met Mij mee.  
Ik zal je nooit meer alleen laten.*

**Hebt u vervoer nodig om naar de kerk te gaan ??** Dan kunt u bellen naar:

Wim Jongmans	T: 035 - 53 82 422	komende uit Eemnes
Lucie Voerman	T: 035 - 54 22 667	Doormanlaan 109
Mary Luykx	T: 035 - 54 14 526	Kennedylaan 51
Gerda Vesters	T: 035 - 54 12 177	Eemborg 12
Riet v. Wanrooij	T: 035 - 54 17 556	Vlinthof 2
Willemien Witte	T: 035 - 54 12 800	Eemnesserweg 46a

**Pastorale Bezoekers van de Gemeenschap Maria Koningin**

Tilly Jongmans	T: 035 - 53 82 422
Anneke van Kuik	T: 035 - 54 17 476
Aat Potveer	T: 035 - 54 11 001
Riet van Wanrooij	T: 035 - 54 17 556

