



Gemeenschap Maria Koninginkerk Baarn

Behorend tot de Martha & MariaParochie

Bijlage april 2017

Op de omslag van deze bijlage van de Maria Koninginkerk staat Hongerdoek 2017 afgebeeld. De hongerdoek *'Ik ben omdat wij zijn'* is geschilderd door de in 1966 in Nigeria geboren kunstenaar Chidi Kwubiri. Als kind maakte Chidi de toenmalige Biafra-oorlog mee, met de daarmee verbonden hongersnood en vluchtelingenstromen. In de jaren 1990 emigreerde Kwubiri naar Duitsland.

Titel

De titel van de hongerdoek verwijst naar een Afrikaans spreekwoord: 'Ik ben omdat jij bent – en jij bent omdat wij zijn'. Het Ubuntu-principe. Geen mens woont alleen op een eiland. We zijn allemaal met elkaar verbonden en op elkaar aangewezen. Jezelf ontwikkelen komt tot stand door relaties, die gekenmerkt worden door solidariteit en zorg voor elkaar.

Twee panelen met een 'grens'

De hongerdoek bestaat uit 2 losstaande panelen, twee rechthoekige vlakken met een smalle middenstrook ertussen. Die middenstrook geeft de indruk van een grens, een afstand, een afscheiding tussen de beide afgebeelde mensen.

Kleuren:

De kleurschakeringen lopen van turquoisegroen naar geeloranje, van donker naar licht. De kleuren zijn intensief, via dripping-techniek op de beide schilderdoeken aangebracht en lopen optisch in elkaar over, maken een verbinding over de grenzen van beide rechthoeken heen en zijn daarbij schijnbaar in tegenspraak met de beide meer statisch vorm gegeven figuren. Groen is de kleur van het leven, van kracht en vernieuwing, terwijl de kleur geel schepping en vruchtbaarheid symboliseert en zelfs het goddelijke, omdat geel en goud nauw met elkaar overeenkomen.

Intimiteit vanuit identiteit:

Twee mensen ontmoeten elkaar aan een grens, over een grens heen. Door het respectvolle toewenden van beide hoofden, wordt die grens een overgang, een brug. De twee personen kijken elkaar indringend aan. Ontmoeting kan alleen als mensen op elkaars ooghoogte zijn, als de een de ander wil en durft aan te kijken als gelijke. De armen van beide figuren zijn verstrengeld in elkaar, de figuren raken elkaar aan en dringen in elkaars persoonlijke sfeer binnen, maar daarbij wel de kleur van de ander aannemen. In dit spel van geven en ontvangen groeit een relatie en betrokkenheid op elkaar. Dat kan alleen vanuit een eigen identiteit. Je moet immers iets te geven hebben in je relatie met de ander en openstaan om iets te ontvangen dat jezelf nog niet hebt.

Zie voor meer info www.hongerdoek vastenactie 2017.

**Pasen: *Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden***

door Philip Witte

Historisch gezien weten we eigenlijk niets over Jezus. Aan de hand van de vier evangeliën – maar dat zijn religieuze en geen historische bronnen – mogen we aannemen dat Jezus in het begin van de jaartelling is geboren, dat hij als prediker en genezer is rondgetrokken in Galilea en dat hij rond zijn dertigste levensjaar aan het kruis gestorven is.

In onze 'twaalf artikelen van het geloof' en in de uitwerking daarvan in de vorm van het credo wordt het woord 'geloof' gebruikt in de zin van 'voor waar aannemen'. Voor Jezus geldt dan:

*Ik geloofin Jezus Christus Zijn (Gods) enige Zoon,
die ontvangen is van de Heilige geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel.....
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.*

Deze 'geloofsbelijdenis' uit de vierde en vijfde eeuw na Christus wordt nog maar zelden opgezegd in onze Maria Koningin gemeenschap. Het is het soort geloven waarbij je een aantal feiten en dogma's letterlijk voor waar moet houden. Jezus gebruikte het woord geloven op een heel andere manier. Ik weet niet welk Aramees woord hij gebruikte, maar in de evangeliën staat het Griekse woord 'pistis' (in het latijn 'credo'), en dat betekent 'vertrouwen', 'betrokkenheid'. Jezus vroeg niet aan zijn volgelingen om aan te nemen, dat hij letterlijk (de Zoon van) God was. Hij vroeg om vertrouwen.

Zonder dat wederzijdse vertrouwen kon Jezus de mensen niet benaderen en genezen. "Zo'n groot vertrouwen heb ik in Israël nog niet gezien", zei Jezus tegen de Romeinse officier en zo kon hij zijn dochttertje genezen. Geloven heeft weinig te maken met van buiten geleerde formules, maar wel met vertrouwen: d.i. innerlijke overtuiging en overgave.

Nu, in deze tijd, is de kerk in West-Europa een randverschijnsel geworden. Dat komt niet zozeer omdat de mensen in deze tijd zo oppervlakkig, materialistisch en egocentrisch zijn geworden, maar vooral omdat de geloofsformules en de daarbij behorende rituelen hen niet meer raken. Ongeveer vijf miljoen Nederlanders zetten zich als vrijwilligers in voor een goed doel. Zeer velen zoeken naar zin en betekenis van het leven, maar in de christelijke dogma's kunnen ze dat niet vinden.

Wil de kerk weer geloofwaardig worden dan moeten we bedenken, dat de getuigenissen van zijn volgelingen geen geschiedenis weergeven in de zin van controleerbare feiten over wat er precies gebeurd is. Dat laatste zullen we

nooit weten. Heeft Jezus over het water gelopen, het dochttertje van Jairus weer levend gemaakt, vijfduizend mensen te eten heeft gegeven, enzovoort? Natuurlijk staat vast, dat hij zijn goddelijke boodschap verkondigd heeft in Galilea en dat hij in Jeruzalem aan het kruis zijn leven heeft gegeven, omdat hij de waarheid die hij verkondigd had niet kon herroepen. Zijn volgelingen doen daarvan elk op hun eigen manier verslag, opdat allen, die in vertrouwen zich voor zijn boodschap open durven stellen, zullen Leven. Zij doen dat op de manier van die tijd: de wijze waarop de hele Bijbel is geschreven n.l. de mythisch verhalende wijze, waarbij de feiten volstrekt ondergeschikt zijn aan de boodschap.

Het Paasfeest gaat over de mythe van het oeroude verlangen naar bevrijding, die in Jezus werkelijkheid is geworden. Dat was ook al de betekenis van het Joodse Paasfeest: 'Ik-Zal-Er-Zijn, ik ben de God, die jou uit het diensthuis van Egypte heeft geleid'. Of met iets andere woorden: Ik ben de God die jou roept om alle verhoudingen te saneren, waarin een mens een vernederd, geknecht, en verlaten wezen is. Deze bevrijding gaat over het doorbrekend inzicht, dat er geen tegenstelling zou moeten zijn tussen ons streven naar zelfbehoud enerzijds en onze behoefte aan verbondenheid anderzijds. Het pure streven naar zelfbehoud is verbonden met angst om jezelf te verliezen, of door anderen verdrongen te worden. Kijk maar naar mensen als Trump en Poetin en Erdogan en de vele kleine machthebbers in hun kielzog. Kijk ook naar ons liberale economische systeem, dat ons als verbeterd concurrenten tegen elkaar opzet. Het streven naar macht en bezit gaat noodzakelijk ten koste van de zwakkeren. Anderen nestelen zich in de schaduw van de macht, of vallen uit de boot. In al deze en andere gevallen zijn mensen gevangen van zichzelf of van anderen.

De andere weg is die van Jezus van Nazareth. Hij maakte zich los van het streven naar zelfbehoud tijdens zijn verblijf in de woestijn. Daardoor was de weg vrij voor wederzijdse verbondenheid met de ander. Aan het eind van zijn aardse bestaan, drukte hij die verbondenheid uit in een oud ritueel van het breken en delen van het ene brood en het laten rondgaan van de beker. Hij drukte hiermee zijn ultieme wens uit om 'in' zijn volgelingen te willen zijn: zij maken deel uit van hem en van elkaar en hij van hen. Zo gaat dat door, zodat het leven van Jezus telkens weer wordt gedeeld voor en door mensen. Dat is toch veel mooier dan het dogma van de transsubstantiatie.

Dit 'Laatste Avondmaal' zou zinloos zijn geweest zonder het vervolg: de kruisdood en de verrijzenis: het graan dat moet sterven in de aarde, om leven te kunnen geven. De kruisdood is de werkelijkheid van het 'breken en delen' en het teken van een totale zelf-overgave aan een eens gekozen ideaal. Jezus had zijn boodschap kunnen herroepen, maar dan was alles voor niets geweest zoals zijn leerlingen eerst dachten. Maar juist door zijn dood; door het door-

breken van de begrenzingen van tijd en plaats, kon hij zich delen aan alle mensen. Dat was de verrijzenis: het verbijsterende besef: hij leeft. Wie zich focust op de feiten en dogma's doet de boodschap te kort. Gaat het met Pasen om een levend lijk, dat naar buiten wandelt als een eenmalige gebeurtenis, of hebben we de beelden van dit verhaal nodig, om te begrijpen, dat Jezus juist na zijn dood leeft zonder de beperking van tijd en plaats, zodat alle mensen van alle tijden kunnen delen in de verlossing? Het kenmerk van het mythische denken is: wat toen gebeurde, vindt ook nu weer plaats en dat telkens weer. Aan ons de vrije keuze tussen overgave in belangeloze en wederzijdse verbondenheid met al wat leeft, waardoor wij ook zelf een leven brengende werkelijkheid – dus deel van God – worden, of vasthouden aan ons directe eigenbelang los van of ten koste van anderen. We kiezen vaak voor het laatste en soms kunnen we ook niet anders. Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet.

P.S.

Al zevenentwintig jaar geleden heeft de wereldconferentie van christenen in Seoel een nieuw Credo voor deze tijd geschreven dat de mensen door zijn verstaanbaarheid bijeen kan brengen rond een heilbringende boodschap. Je kunt de bijbel ook zo verstaan, zonder de macht van theologische haarkloverij. Hieronder een enigszins vrije weergave ervan.

*Ik geloof in de God die liefde is
en die de aarde aan alle mensen geschonken heeft.
Ik geloof niet in het recht van de sterkste,
in de kracht van wapens,
in de macht van onderdrukking.
Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is om ons te genezen en die ons
uit alle dodelijke afhankelijkheden bevrijdt.
Ik geloof niet dat oorlogen onvermijdelijk zijn,
dat vrede onbereikbaar is.
Ik geloof in de kerk die geroepen is
om in dienst van alle mensen te staan.
Ik geloof niet dat lijden tevergeefs moet zijn,
dat God de vernietiging van de aarde heeft gewild.
Ik geloof dat God voor de wereld een orde wil,
die berust op gerechtigheid en liefde,
waar alle mensen gelijkwaardig zijn,
en waar gerechtigheid en vrede elkaar omarmen.*

Amen



Liturgie

Palmpaasstokken

Vrijdag, 7 april om 16.00 uur Palmpaasstokken versieren. In de foyer van de Maria Koningin Kerk aan de Maatkampweg 18. De versierde stokken dragen de kinderen op 9 april tijdens de familieviering mee in een optocht door de kerk.

Palmzondag

*nog een maal
ging hij daar
hij komt eraan
alleen
op een ezel*



10.30 uur Palmpaasprocessie / Eucharistie / familieviering

Voorganger: Wil Veldhuis Met familiekoor o.l.v. Hans Verburg

In optocht trekken de kinderen met hun zelfgemaakte palmpaasstokken door de Kerk.

Witte Donderdag

*bij die maaltijd
brak hij het brood
om altijd weer te delen
voor te doen
het geven van jezelf
zelfs aan de vriend
die hem verraden zou*



19.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Wil Veldhuis

We herdenken het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Aan het einde van de viering staan we er bij stil dat nu het lijden van Jezus aanbreekt. Als teken hiervan wordt het altaar 'ontbloot'. De kinderen mogen daarbij helpen.

Goede vrijdag

*Hangend daar
Alleen
Waar niemand je bereiken kan
Eloï eloi lama sabachtani*



19.30 uur Boete / Gebedsviering Voorganger: Veronica Selleger

Op Goede Vrijdag lezen wij hoe Jezus werkelijk alles moet loslaten. Zijn

vrienden vallen in slaap op het moment dat hij hen het hardste nodig heeft en Petrus verloochent hem in de nacht. Het wordt heel eenzaam.

Voor de aanvang van deze gebedsviering kunt u op een kaartje een korte voorbede schrijven. Deze gebeden worden voorgelezen tijdens de viering. Na afloop kunt u weer bloemen bij het kruis leggen.

Paaswake

*Vrouwen nabij
Wat nog te doen
Niets rest ons meer
Dan peilloos verdriet
Om hem die was*



21.00 uur Biddend door het duister

Eucharistieviering Voorganger: Wil Veldhuis

met projectkoor o.l.v. Reeuwert Tromp en Hans Verburg

We lezen uit Exodus, het verhaal van de doortocht van het volk Israël door de zee, en het Marcusevangelie over de komst van de vrouwen bij het lege graf.

Tijdens deze viering hernieuwen we onze doopbelofte en wordt er een nieuwe Paaskaars aangestoken als teken van het nieuwe licht.

Paasochtend

*Houd me niet vast
Ik ben die ben
Voor nu en altijd
Verkondig mij
Aan ieder die het horen wil*



10.30 uur Communieviering Voorganger: Cor van der Sluis

Met ad hoc koor o.l.v. Reeuwert Tromp en Hans Verburg

Op Paasmorgen lezen we hoe Maria Magdalena vroeg in de morgen bij het graf komt. De steen is weggerold. Het graf is leeg. Ontreddering!

En dan, licht dat doorbreekt.

Tijdens de Paasvieringen zal de opbrengst van de tweede collecte bestemd zijn voor: Stichting Bootvluchtelingen

Ook de Nicolaaskerk zal de tweede collecte bestemmen voor dit project als 'dank' voor de maanden dat zij gebruik mochten maken van ons kerkgebouw.

Maria Koningin Raad

door Gerda Vesters

09 maart 2017, de Maria Koningin Raad kwam weer bij elkaar om over het wel en wee in onze Maria Koningin kerk te praten.

Vier gasten mocht de voorzitter verwelkomen, dus moest er een tafel extra aangeschoven worden. Wies las het gedicht over de vrede van mgr. Escobar Alas voor, de aartsbisschop van San Salvador.

De Diaconiewerkgroep. Heeft met kerst enkele gezinnen extra kunnen ondersteunen. Er zijn mooie en blijde reacties ontvangen van de gezinnen. De groep gaat door met haar werk en wil tegen de meivakantie weer proberen om gezinnen te verblijden, zodat zij ook een extraatje te besteden hebben in de vakantie.

Pastorale invulling. De werkdruk neemt maar toe voor het pastorale team. Het overleg over mogelijke invulling van een vacature verloopt moeizaam, omdat er nogal wat financiële garanties worden gevraagd door het bisdom. Het bestuur blijft het proberen.

Liturgie. Gelukkig dat, dank zij onze lekenvoorgangers, het rooster voor de zondagvieringen tot september 2017 weer ingevuld kan worden.

De samenwerking met onze 'kerkgast' Nicolaas Baarn, is naar alle tevredenheid verlopen. Zaterdag, 08 april, is de laatste viering van de Nicolaaskerk in ons gebouw. Op 30 april wordt de Nicolaaskerk officieel heropend met een plechtige Eucharistieviering door Mgr. W. Eijk.

Raad van Kerken Baarn, gaat de huidige opzet wijzigen in een projectmatige invulling. Steeds mensen van de betreffende kerk inzetten, b.v. bij de volkskerstzang die in 2017 weer in de Maria Koninginkerk wordt gehouden. Enkele mensen van onze kerk zijn dan bereid om te helpen bij de voorbereiding, organisatie en uitvoering.

Pastorie. Wij waren al in een redelijk ver gevorderd stadium om de voormalige pastorie te kunnen verhuren, maar op het laatste moment moest de kandidaat huurder om financiële redenen toch afhaken. Gelukkig meldde zich bijna aansluitend een nieuwe kandidaat. De Locatieraad is samen met de bouwkundige contactman van het parochiebestuur hier weer volop mee bezig.

Volgende bijeenkomst De Maria Koningin Raad komt weer bij elkaar op donderdag 11 mei 20.00 uur. U bent weer van harte welkom.

Geraakt zijn door

Vastenmaaltijd

door Wim Jongmans

Samen met vele anderen, vooral leden van onze Maria Koningingemeenschap en van de Paaskerk, heb ik deelgenomen aan de vastenmaaltijd op 23 maart. Het was net als eerdere donderdagen een bijzonder uurtje en dan besef je weer hoe, in verschillende opzichten, rijk wij zijn. Leden van ons familiekoor ondersteunden de liederen, die het gemeenschapsgevoel nog versterkte.

Mw. Annemarieke Meelker van Het Apostolisch Genootschap in Baarn verzorgde de inleiding. Behalve de aandacht voor de Vastenactie San Salvador sprak zij over Maria Magdalena, die een bijzondere en trouwe band had met Jezus. De afsluitende woorden (uit een lied over Maria Magdalena) na de maaltijd raakten mij in het bijzonder. Zo bijzonder dat ik die graag met de lezers wil delen:

*De vrouw die zoveel om hem gaf,
zoekt hem vertwijfeld bij zijn graf.
Waar is hij heen?*

*Zij treft alleen een tuinman daar
en oog in oog onthult hij haar
een groot geheim:*

*"Al is hijzelf niet meer in leven,
het licht van liefde is gebleven.
Het zal er zijn,
als wij er zijn."*





Paus Franciscus heeft verklaard dat hij open staat voor de wijding van gehuwde mannen om het priestertekort te compenseren. In een interview met de Duitse krant 'Die Zeit', noemde Paus Franciscus het priestertekort een 'groot probleem' voor de Kerk.

"We moeten de mogelijkheid van de 'viri probati' (ervaren of gehuwde mannen) bekijken," zei hij. "Indien ja, moeten we bepalen welke verantwoordelijkheden ze kunnen krijgen in o.a. moeilijk bereikbare gemeenschappen."

'Viri probati' is de Latijnse term voor 'ervaren mannen' of gehuwde mannen met een diep geloof en zedig gedrag. Deze optie zou de mogelijkheid geven aan reeds gehuwde mannen om de priesterwijding te ontvangen. Reeds gewijde priesters zouden niet de mogelijkheid krijgen om alsnog te trouwen, aldus de Paus. "Een celibaat op vrijwillige basis is niet de juiste oplossing".

De Katholieke Kerk laat in sommige gevallen al de wijding van gehuwde mannen toe. Dit is o.a. mogelijk bij priesters in de Oosters-Katholieke Kerken of bij Anglicaanse gehuwde priesters die zich hebben bekeerd tot het Katholicisme. Deze wijdingen kunnen enkel gebeuren met de toestemming van de echtgenote van de kandidaat-priester. Bij de Oosters-Katholieke Kerken, die in communie zijn met de Rooms-Katholieke Kerk, werd hun oude traditie van gehuwde priesters behouden.



De Pauluskerk op de Brink midden in het dorp is niet alleen elke zondag, maar ook elke door-de-weekse dag open. Mensen van allerlei slag kunnen om allerlei redenen binnen lopen. Sommigen willen een poosje mediteren, anderen willen bidden of een kaarsje aan steken. Soms wil ook iemand zijn verhaal gewoon even kwijt. In de afgelopen jaren hebben veel mensen van die gelegenheid gebruik gemaakt.

In de kerk staat een kaarsjesstandaard van de hand van de Baarnse kunstnares Winnifred van Rossum, die ook voor de standaard van de Paaskaars tekenende. En er is een folderrek met informatie over alle Baarnse kerken.

Dat de Paulus elke dag open is valt onder de Raad van Kerken Baarn en wordt breed gedragen. De Raad is het aanspreekpunt, de praktische zaken worden geregeld door de Paulus.

Elke dag zijn er ook vrijwilligers in de kerk aanwezig, om op de kerk te passen en om mensen op te vangen die iets te vragen of te zoeken hebben. Die vrijwilligers komen uit bijna alle kerken van Baarn, zelfs uit die kerken die niet bij de Raad van Kerken aangesloten zijn. Een zeer oecumenisch gezelschap dat met plezier gastvrijheid gestalte geeft. Twee keer per jaar komt de groep bijeen om wat zaken door te spreken, onderling is er een hele goede sfeer. Maar van die vrijwilligers zijn er eigenlijk te weinig. We zijn nog op zoek naar 3 of 4 mensen die ook hun uurtjes willen bijdragen.

Wat er van een vrijwilliger gevraagd wordt is: drie uur in de kerk aanwezig zijn (eens in de week, eens in de veertien dagen, of eens de vier weken). U moet een oogje in het zeil houden en bereikbaar zijn voor mensen die iets willen vragen. Het wordt niet van u verwacht dat u mensen zelf aanspreekt (maar het mag natuurlijk wel). Tijdens die drie uur kunt u lezen, schrijven, handwerken ed. Er is koffie en thee en vaak ook koek of chocola. Voordat u daadwerkelijk gaat oppassen krijgt u een uitgebreide rondleiding en wordt u uitgelegd hoe de sloten werken, waar de kaarsjes staan ed.

Mocht u een dagdeel per week/twee weken/maand toezicht willen houden, neemt u dan contact op met:

Mw. G. Hoekveld, Stationsweg 65/5, EM Baarn, 035-5420502,

gerdahoekveld@gahoekveld.demon.nl

Ds. M.A. Los, De Botter 9, 3742 GA Baarn, 035-5426953

m.los@pauluskerk-baarn.nl

Contactavond Uitwisseling Tsjechië

door Jannie Terlouw

De stuurgroep Oost Europa Contacten van de Raad van Kerken organiseert op woensdag 19 april een contact- en informatieavond in het kader van het komende uitwisselingsbezoek.

Een aantal leden van de Tsjechische partner- en vriendschapskerk uit Velké Meziříčí, Tsjechië, zal van 18 tot en met 22 mei een bezoek brengen aan Baarn. Graag zien wij dat leden van de Baarnse geloofsgemeenschappen zich aansluiten bij de contacten en deelnemen aan – een deel van – het programma.

Dat ziet er in het kort als volgt uit:

vrijdag staat in het teken van Zorg en Welzijn: informatie over Baarnse instanties als SAM2, Wegwijs, de Leuning, maar ook een bezoek aan Thuiszorgwinkel.nl in Amersfoort en 's avonds een thema-discussie (in welke vorm is nog een verrassing).

Op zaterdag staat een bezoek aan Naarden op het programma. De Tsjechische gasten zijn op zondag 21 mei te gast in de viering in de Paaskerk. 's Avonds sluiten we af met een gezamenlijk buffet, veel zang en muziek en een korte presentatie kerkenwerk, zowel vanuit Baarn als vanuit Velké Meziříčí.

Voor wie is de contactavond bedoeld:

- Iedereen die informatie zoekt over de partnercontacten.
- Belangstellenden die aan een programmaonderdeel willen deelnemen.
- Mensen die voor lekkers bij de koffie, een gerecht voor het buffet, hapjes bij de borrel willen zorgen.
- Gastvrije mensen die bed en brood kunnen bieden aan één of meer gasten.

Datum: 19 april, Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4, aanvang 20 uur.

Opgave uiterlijk 12 april telefonisch 035-5422975 of via:

jannieterlouw@hotmail.com, woudebouman@hotmail.com,
[rickylentink@gmail.com](mailto:rskylentink@gmail.com).

Bent u om wat voor reden niet in de gelegenheid om in het weekend van 18 t/m 22 mei deel te nemen, maar wilt u het werk van de Oost Europa Contacten wel steunen? Dat kan door een gift over te maken naar:

NL84 INGB 0004 0035 41 t.n.v. Raad van Kerken Baarn, o.v.v.: Gift OEC.



Rumi (vertaald door Romeck van Zeyl)
(1207-1273), filosoof, dichter, soefi-mysticus

De Herberg

*Dit menszijn is een soort herberg
elke ochtend weer nieuw bezoek.*

*Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.*

*Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij!
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.*

*Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase....*

*De donkere gedachte, de schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.*

*Wees maar blij met iedereen die langskomt.
De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.*

Agenda

- 06 apr 18.00 u Vastenmaaltijd in Brandpunt aan de Utrechtseweg
- 07 apr 16.00 u Palmpaasstokken maken en versieren in de foyer Maria Koninginkerk
- 07 apr 16.30 u Cafe Pensee, Burger van 2 werelden, in De Speeldoos Baarn, inleider is: Dr. Wouter Klouwen, theoloog en predikant Pauluskerk Baarn
- 12 apr 09.00 u Schoon maken van de Maria Koninginkerk
- 19 apr 20.00 u Contact- en informatieavond in het kader van uitwisselingsprogramma Tjechië (zie. Pg 12)
- 22 apr 17.00 u Cantatedienst in de Pauluskerk; de Bachcantorij Baarn voert uit: Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben

Pastorale Bezoekers van de Gemeenschap Maria Koningin

Tilly Jongmans	T: 035 – 53 82 422
Anneke van Kuik	T: 035 - 54 17 476
Aat Potveer	T: 035 – 54 11 001
Riet van Wanrooij	T: 035 – 54 17 556

Hebt u vervoer nodig om naar de kerk te gaan ??

Dan kunt u bellen naar:

Wim Jongmans	T: 035 - 53 82 422	komende uit Eemnes
Lucie Voerman	T: 035 - 54 22 667	Doormanlaan 109
Mary Luijkx	T: 035 - 54 14 526	Kennedylaan 51
Gerda Vesters	T: 035 - 54 12 177	Eemborg 12
Riet v. Wanrooij	T: 035 - 54 17 556	Vlinthof 2
Willemien Witte	T: 035 - 54 12 800	Eemnesserweg 46a

Uitgave	: Maria Koningin Gemeenschap
Redactie	: Jan Moonen, Gerda Vesters en Philip Witte
Printwerk	: Repro Baarn

Dit blad in kleur?? Kijk dan op: www.mariakoninginkerkbaarn.nl

Kopij inleveren voor het blad SAMEN KERK voor: 16 april

De bijlage van mei 2017 verschijnt met 'Samen Kerk', rond 05 mei
Kopij inleveren voor de BIJLAGE voor: 27 april 2017 in Word per email
naar: gerdavesters19@kpnmail.nl T: 035-5412177 / 06-53548260

Let u a.u.b. goed op bovenstaande data, later inleveren van kopij kan de redactie niet accepteren.

Vieringen in de Maria Koninginkerk in de maand april 2017

De zondagvieringen, tenzij anders vermeld, beginnen om 10.30 uur

De vieringen in de goede week en Pasen staan vermeld op de pagina's 6 en 7 Hieronder de lezingen:

- 09 apr Mt. 21,1-11 Jes. 50,4-7 Ps. 22 Filip. 2,6-11 Mt. 26,14 - 27,66
- 13 apr W. Donderd. Ex. 12,1-8.11-14 Ps. 116 1 Kor. 11,23-26 Joh. 13,1-15
- 14 apr G. Vrijdag Jes. 52,13-53,12 Ps. 31 Hebr. 4,14-16; 5,7-9 Joh. 18,1 - 19,42
- 15 apr Paaswake Gen. 1; Ex. 14 ; Jes. 55 Ps. 104 Rom. 6,3-11 Mt. 28,1-10
- 16 apr Paaszondag Hand. 10,34a.37-43 Ps. 118 Kol. 3,1-4 Joh. 20,1-9
- 23 apr 10.30 u Communieviering, voorganger: Cecile Maagdenberg
Hand. 2,42-47 Ps. 118 1 Petr. 1,3-9 Joh. 20,19-31
- 30 apr 10.30 u Communieviering, voorganger: Veronica Selleger
Hand. 2,14.22-32 Ps. 16 1 Petr. 1,17-21 Lc. 24,13-35
- 07 mei 10.30 u Eucharistieviering, voorganger: Wil Veldhuis
Hand. 2,14a.36-41 Ps. 23 1 Petr. 2,20b-25 Joh. 10,1-10

