

## Vieringen in de Maria Koninginkerk in de maand mei 2017

- 07 mei 10.30 u Eucharistieviering, voorganger: Wil Veldhuis  
*Hand. 2,14a.36-41 Ps. 23 1 Petr. 2,20b-25 Joh. 10,1-10*
- 14 mei 10.30 u **Moederdag** Communieviering, voorganger: Cor van der Sluis  
*Hand. 6,1-7 Ps. 33 1 Petr. 2,4-9 Joh. 14,1-12*
- 21 mei 10.30 u Communieviering, voorganger: Gerard van der Heide met  
kerkkoor o.l.v. Reeuwert Tromp  
*Hand. 8,5-8.14-17 Ps. 66 1 Petr. 3,15-18 Joh. 14,15-21*
- 25 mei 10.30 u **Hemelvaartsdag** Eucharistieviering, voorganger: Frans Swartz  
*Hand. 1,1-11 Ps. 47 Ef. 1,17-23 Mt. 28,16-20*
- 28 mei 10.30 u **Dominicusviering** in Maria Koninginkerk samen met Paaskerk  
voorgangers: pastor Ria Welters en ds. Marleen Kool  
(Paaskerk) m.m.v. Domincuskoor o.l.v. Kees de Bruijn  
*Hand. 1,12-14 Ps. 27 1 Petr. 4,13-16 Joh. 17,1-11a*
- 04 juni 10.30 u Pinksteren, Eucharistieviering, voorganger: Wil Veldhuis tevens  
Eerste Communie van Matthijs en Kira.  
Met het Familiekoor o.l.v. Hans Verburg  
*Hand. 2,1-11 Ps. 104 1 Kor. 12,3b-7.12-13 Joh. 20,19-23*

Na de viering is er tijd voor koffie, thee of limonade. Blijft u  
ook nog even om nog na te praten over de viering of zomaar ?



### Agenda

- 04 mei Dodenherdenking en 21.00 u herdenkingsconcert in Paaskerk
- 05 mei Bevrijdingsdag
- 06 mei 10.00 u Tweede Liturgiebijeenkomst in Maria Koninginkerk
- 07 mei 11.45 u Eerste repetitie Dominicuskoor in de Paaskerk
- 10 mei 09.00 u Schoon maken van de Maria Koninginkerk
- 11 mei 20.00 u Bijeenkomst van de Maria Koningin Raad in de foyer
- 14 mei 18.00 u Maaltijd in de Blinkert bereidt door ons Familiekoor zie pg. 6
- 21 mei 11.30 u Uitleg met foto's en dia's over vluchtelingenkamp Adana in  
Turkije door Laura Vrijzen.

'Samen Kerk' en de bijlage van juni 2017 verschijnen rond 01 juni.  
Kopij voor SAMEN KERK vòòr 15 mei, de BIJLAGE vòòr: 26 mei 2017 in  
Word per email naar: [gerdavesters19@kpnmail.nl](mailto:gerdavesters19@kpnmail.nl) T: 035 - 5412177  
Let u a.u.b. goed op bovenstaande data, later inleveren van kopij kan  
de redactie niet accepteren.

Dit blad in kleur?? Kijk dan op: [www.mariakoninginkerkbaarn.nl](http://www.mariakoninginkerkbaarn.nl)

Uitgave : Maria Koningin Gemeenschap  
Redactie : Jan Moonen, Gerda Vesters en Philip Witte Printwerk: Repro Baarn

## Gemeenschap Maria Koninginkerk Baarn

Behorend tot de Martha & MariaParochie



Bijlage mei 2017

## Ontmoeting

Deze aflevering staat in het teken van de ontmoeting. De echte ontmoeting leidt tot wederzijdse belangstelling en dus tot verbondenheid.

- I. In het artikel 'Voltooid leven' stelt Janneke Stegeman de vraag: "Wat gebeurt er als we onszelf niet als los individu bekijken maar als onderdeel van een groot omvattend lichaam?"  
De afbeelding van de oude vrouw op de omslag leek ons een goede illustratie van het vraagteken dat de schrijfster bij 'voltooid leven' zet.
- II. De bijdrage 'Van 't een komt het ander' van Brigit Oelkers, over samenkomsten van buurtgenoten met de bewoners van het verzorgingshuis 'De Blinkert' is een gevolg van een gesprek dat Gerda Vesters en Karin Beukeboom hierover hadden tijdens de laatste vastenmaaltijd.
- III. En.....'Van het een komt het ander'. Dat laat Karin zien middels twee initiatieven: 'Familiekoor kookt' en 'Mooie ontmoetingen'.  
U wordt bij beiden uitgenodigd.
- IV. Riet van Wanrooij verhaalt in 'Twee verschillende woensdagochtenden' van een samenkomst rond de Mattheus Passion in de Maria Koningin Kerk.
- V. De Dominicusviering getuigt zoals altijd van een indringende ontmoeting van twee geloofsgemeenschappen.
- VI. Het gedicht 'De gestorvene' gaat over het intense verlangen naar nabijheid van een overledene.

## Bij de Omslag

### Inleiding tot 'Voltooid Leven' van Janneke Stegeman *door Philip Witte*

Deze keer nemen wij een bijdrage over van Janneke Stegeman uit de Ekklesia Maandbrief van 1 februari 2017. Het is een iets ingekorte versie van een lezing over het onderwerp 'Voltooid Leven', die zij hield in de Grote Kerk van Doesburg op 8 februari jongstleden.

Janneke Stegeman is uitgeroepen tot 'theologe van het jaar 2017'. Zij pleit vooral voor het koesteren van openheid en het niet uit de weg gaan van meningsverschillen in de kerk in dienst van het behoud van de kerkelijke traditie. Dat is iets wat ik al vijftien jaar betoog op mijn bescheiden plekje, maar waar de 'echte katholieken' niet aan willen of durven.

De kern van Janneke Stegeman's betoog staat in het dik gedrukte gedeelte: "Wij zijn niet terug te brengen tot een essentie.....". Essentie komt van het werkwoord 'esse', dat 'zijn' betekent. Wij zijn dus niet terug te brengen tot:

"De mens is.....". Bijvoorbeeld: de waarde van de mens is bepaald door het nut dat hij heeft voor de samenleving. Dan kun je er dus - als autonoom persoon - beter een eind aan maken, wanneer we overbodig en afhankelijk worden. Het leven heeft dan geen 'meerwaarde', maar wordt 'minder waardig'. Het is goed om in dit verband na te denken over de laatste zin in het betoog van Janneke Stegeman.

Een ander voorbeeld, ontleend aan de leer van de kerk: het is de essentie van het leven, dat de Almachtige de levensgang - en dus ook het levenseinde - van de mensen bepaalt ook in geval van uitzichtloos en ondragelijk lijden. Dan is eigenhandig ingrijpen dus altijd taboe.

Janneke Stegeman betoogt, dat elk leven een mysterie is als onderdeel van "een groot, omvattend lichaam, waar we allemaal bij horen". Een mysterie kun je niet ergens op vast pinnen, je kunt er alleen maar "oneindig voorzichtig en vol eerbied mee omgaan".

### I. Voltooid Leven *door Janneke Stegeman*

Dat het mooi geweest kan zijn, het leven, en dat je er klaar mee bent, dat geloof ik, ook al weet ik het niet uit eigen ervaring. Dat je het niet meer aan kan, dat ook. Dan ben je niet perse oud. Ik geloof alleen niet dat het idee van voltooid leven zoals dat nu gepresenteerd wordt, helpt om na te denken over leven en het einde daarvan. Er is geen keurig vakje te bedenken van mensen die alles gedaan hebben, alle *to do*-lijstjes afgevinkt, en er dus wel uit kunnen.



Ons hele leven lang willen we autonoom zijn, jong, sterk, onafhankelijk. Wie je bent, je identiteit, is afhankelijk van je status, van wat je presteert. Dat maakt het erg onbarmhartig om tegen ouderen te zeggen dat ze moeten leren kwetsbaar en afhankelijk te zijn. Toch denk ik dat we dat moeten leren, alleen niet pas als we oud geworden zijn, en echt geen andere keus meer hebben.

Ik denk dat we andere gesprekken over het leven nodig hebben. De eigenlijke vraag is misschien hoe we naar het leven kijken. Ik vraag me af of de levenshouding die de autonomie van het op zich zelf staande individu zalig verklaart, niet in iedere levensfase een probleem is. Er zit iets gevaarlijks aan die termen 'voltooid' en 'waardig', als we het definiëren in termen van geslaagd, productief. Het gevaar ligt op de loer dat we sommige vormen van leven waardig vinden, en andere niet. Dus als we niet meer 'geslaagd' en 'nuttig' zijn, of het gevoel hebben dat anderen ons zien als overbodig.

Ik weet niet wat het leven is. Ik weet niet waar het begint, en ook niet waar

het eindigt. Ik weet niet eens of ik kan zeggen dat mijn leven van mij is. Dit wil ik wel zeggen over leven: **we zijn niet terug te brengen tot een essentie, wij zijn ook onszelf een mysterie. Het leven zit in afhankelijkheid, niet in autonomie. We zijn blijvend incompleet, op onszelf. Altijd onvoltooid.**

Ik ben dit lichaam, dat aarzelt, struikelt, zich inhoudt, zich vergist, herstelt, op nieuwe gedachten komt. Maar ik houd niet op bij de grenzen van dit lichaam. We bestaan niet alleen in onszelf, maar ook in degenen voor wie we zorgen, die voor ons zorgen, die ons liefhebben, en die wij liefhebben, en zelfs in wie wij haten. We zijn niet alleen het beeld dat we van onszelf hebben, we worden ook door wat anderen van ons verwachten, hopen en verlangen.

Ik zou willen dat we oneindig voorzichtig en vol eerbied omgaan met dat leven. Ik zou willen dat er meer ruimte was voor lek en gebrek, eenzaamheid, angst, leegte, verlies, verwondering.

Als er levenslust ontstaat, dan daar: bij de gratie van onzekerheid, chaos, angst, eenzaamheid. Niet bij de behoefte om alles in wetten vast te leggen, helder te maken, zeker te stellen en af te grenzen, wel bij de erkenning van lek en gebrek, van kwetsbaarheid. We zijn genodigd deel uit te maken van een lichaam, dat niet voltooid is, maar gebroken, gedeeld, gekwetst.

**P.S.** Hier val ik even stil. Wat gebeurt er als we onszelf niet als los individu bekijken, maar als onderdeel van een groot, omvattend lichaam, waar we allemaal bij horen? Bij de voorbereiding van deze avond moest ik steeds denken aan vluchtelingen, en hoe we die buiten onze grenzen proberen te houden. Als ik van een afstandje wat breder kijk naar onze samenleving, zie ik angst voor verlies van identiteit, van rijkdom, van status. Het is denk ik dezelfde angst voor kwetsbaarheid en verlies van autonomie, maar nu op grotere schaal. De dreiging komt dan niet van ziekte of lichamelijke beperkingen, maar bijvoorbeeld van vluchtelingen. Hun komst zou een bedreiging zijn voor 'onze manier van leven'. Ik ben beducht voor een ander gevaar: wat er met ons gebeurt als we echt denken dat hun levens minder waardig zijn dan de onze.

## II. Van 't een komt 't ander

door Brigit Oelkers

**April 2013.** Ik fiets er regelmatig langs als ik mijn hondjes uitlaat. Langs De Blinkert, een verpleeghuis van het Leger des Heils in mijn buurt in Baarn. Volgens hun site een 'specialistisch verpleeghuis voor complexe zorg en behandeling'. Glurend naar binnen zie ik dat er meestal niemand in De Herberg zit, de ontmoetingsruimte van de Blinkert. Op een dag stap ik binnen en vraag aan Danielle, die er werkt, waarom er niet ook mensen of groepen uit de buurt van de ruimte gebruik maken. Volgens haar omdat er geen alcohol

gedronken mag worden. 'Maar ga je gang, hoor, als je iets wilt doen, leuk!' Hmm, ik heb niet echt ideeën, maar ik realiseer me dat ik de burens die in de Blinkert wonen eigenlijk helemaal niet ken. 'Waarom kom je niet gewoon naar onze Pinksterlunch?' vraagt Danielle me. Die uitnodiging laat ik niet aan mij voorbij gaan. Tijdens die lunch raak ik met Joop, Henk en Sonja aan de praat en kom ik er achter dat ze alle drie van koken houden. Ik zelf eigenlijk niet zo, maar ik ben goed in organiseren en samen met hen durf ik het wel aan om een etentje voor meer burens te organiseren. Want dat lijkt ons wel wat. Als we eruit zijn en of het macaroni of bami moet worden gaan we op een mooie zomervrijdag in 2013 voor 't eerst samen koken. We nodigen een paar burens uit mijn straat uit en een paar burens uit de Blinkert, dekken de tafels mooi met witte tafelkleden, karaffen water met munt, bloemen, kleurige servetten en een mooie menukaart en zitten met zo'n 10 mensen lekker te smikkelen.



**April 2015.** Het 10de etentje. Elke keer doen er weer nieuwe burens mee, inmiddels zo'n 30 per keer. Niet alleen directe burens maar ook mensen uit andere buurten, leden van 'mijn' energie coöperatie, raadsleden, burgemeester en andere nieuwsgierigen. Intussen koken we om de maand. Het Leger des Heils doneert, de Coöp. en andere winkeliers geven korting. De chef-koks wisselen per etentje. De ene keer is dat Nol, mijn buurman van de overkant, een andere keer Eefje van 2 huizen verderop, dan weer Henk, de buurman van Sonja, Maartje van 'Thuis Afgehaald' of Marjo van de plaatselijke partij. Op een dinsdagmiddag krijg ik opeens een waarschuwend telefoontje van een raadslid dat ook soms kookt: 'Een raadslid dat in de buurt woont, gaat waarschijnlijk raadvragen stellen over de Blinkert, omdat de buurt volgens hem overlast ervaart bij de Coöp. Een bewoner van de Blinkert heeft daar tegen de gevel geplast en mensen zitten vaak te drinken voor de winkel.'

Ik ben ook 'de buurt' en ik ervaar geen overlast. Ik nodig de politicus die raadvragen wil stellen uit om mee te doen met het volgende etentje. Hij neemt de uitnodiging aan, raakt in gesprek met bewoners, met Danielle en maakt met haar afspraken over wat te doen als er weer iets is bij de Coöp. Weg raadvragen.

**April 2016.** Met meer dan 40 burens hebben we genoten van een 4 gangen-menu van The Odd Fellows. Een van hen, Rob, liep ik toevallig tegen het lijf tijdens de Baarnse culturele markt in oktober vorig jaar. Ik had er nooit eerder

van gehoord, van The Odd Fellows, en ook niet dat ze een fantastische kookploeg hebben. We raakten aan de praat, ik vertelde over de Blinkert-etentjes en van het een kwam het ander. En dat is typisch voor wat er in de afgelopen paar jaar zoal op gang kwam door de etentjes en omdat Danielle van de Blinkert me in 2013 zo uitnodigend welkom heeft geheten.

-Mijn vriendin en ik zijn inmiddels bevriend geraakt met Sonja en gaan soms samen boodschappen doen, samen uit eten, naar een concert of winkelen.  
-In mijn straat zijn we door al die etentjes veel meer burens geworden dan we waren. Wist ik veel dat Nol, Eefje en Rina zo goed kunnen koken en Berend zulke lekkere truffels kan maken, dat Nol's kleinzoon bij Ajax speelt, Gerrit zo mooi kan zingen en Anton, onze schilder, met twee buurmannen gitaar speelt die soms als Buren Gitaar Trio optreden bij onze etentjes.  
-Ook van de Blinkert-bewoners weet ik nu veel meer dan alleen maar dat ze complexe zorg en behandeling nodig hebben. Bijvoorbeeld dat Margriet prachtig kan mozaïeken, Andy een fantastische fotograaf is, Sonja gek is op Tina Turner en heel goed kan luisteren, Jan een verwoede drummer en Monique een enthousiaste verbinder is en veel burens op de Zandvoortweg kent.  
-De kleinzoon van Nol, Thijs, die ook in Baarn woont en af en toe mee eet, heeft in Jan, bewoner van de Blinkert, een nieuwe vriend gevonden. Samen zijn ze een perfect duo: Jan drumt en Thijs zingt.  
-Mijn buurvrouw Rina is van plan om zo nu en dan leuke dingen te doen met de vier kinderen van het gezin verderop in de straat, zodat de ouders ook een keer iets voor zichzelf kunnen doen. Tijdens een van de etentjes hebben ze elkaar leren kennen. Zo zie je maar weer, van het een komt het ander. En wat voor moois dat allemaal is, dat kun je echt niet vermoeden als je zomaar ergens binnenstapt.

Birgit Oelkers [oelkers@xs4all.nl](mailto:oelkers@xs4all.nl) mob.: 06-21224567

### III. Familiekoor kookt

*door Karin Beukeboom*

Op 14 mei gaan we met leden van het Familiekoor koken in de Blinkert voor bewoners en buurtgenoten. Iedereen is van harte uitgenodigd maar het is wel noodzakelijk je aan te melden, vol is vol.

De maaltijd begint om **18.00 uur** maar vanaf half zes kun je al binnen lopen. Je kunt je aanmelden bij [oelkers@xs4all.nl](mailto:oelkers@xs4all.nl). Er zijn geen kosten aan verbonden.

### Mooie ontmoetingen

*door Karin Beukeboom*

Hoe leuk is het om andere mensen te ontmoeten ??? Om te praten, koffie te drinken, samen te lachen, te luisteren naar elkaar, te inspireren en het vooral gewoon leuk hebben met elkaar.

Genieten en van elkaars kwaliteiten gebruik maken. We kunnen van elkaar leren, dat kan iets creatiefs zijn, iets muzikaals, iets sportiefs, iets schrijven. We hebben allemaal iets (en wel meer) waar we goed in zijn. Laten we dat delen! Een ander kan erdoor geïnspireerd raken en zo gestimuleerd worden om ook iets te gaan doen.

### Ontmoeten!

Laten we dat gaan doen, daarom lijkt het ons leuk te starten met een middag bij Lokaal-O. (in de voormalige Caspar de Collignyschool). We huren daar een ruimte waar van alles mogelijk is. Op woensdagmiddag is er een gratis bibliotheek en Rosana verkoopt er voor een goed doel tweede hands kleding. Kortom nog meer mensen die mensen willen ontmoeten.



### Heb je zin ?

Kom dan elke woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur, dan kunnen we met elkaar gaan kijken wat een ieder graag zou willen doen en kunnen we met elkaar zorgen dat onze wensen vervuld zullen worden! Ik heb er zin in, ik hoop jullie ook! Drempelvrees is echt niet nodig, iedereen is welkom. Ken je mensen die dit ook leuk zouden vinden, neem ze mee naar Lokaal-O aan de Professor Meijerslaan 3 in bovengenoemde school. De ingang zit achter de fietsen stalling. Om de huur te kunnen betalen vragen we € 3,00 p.p. maar daarvoor mag je zoveel koffie, thee en water drinken als je wilt!

Heb je nog vragen bel me gerust of stuur een email naar:

[karinbeukeboom1960@gmail.com](mailto:karinbeukeboom1960@gmail.com) mijn tel.nr.: 0627387070.

Heel graag tot woensdag a.s. om 14.00 uur! De koffie staat klaar!

### IV. Twee verschillende Woensdagochtenden *door Riet v. Wanrooij*



Tijdens de koffiepauze op de tweede woensdag van maart, de gebruikelijke schoonmaak dag van de M.K., kwamen we door een verzoek van Joke de Jong om muziek te laten horen onder het werk op het idee, om een keer extra samen te komen, om in alle rust naar De Mattheus Passion te luisteren, daarmee was het idee geboren, wat de avond daarna doorgesproken kon worden door degenen, die aanwezig waren voor de Maria Koningin Raad. In eerste instantie was Wim van mening, dat het allemaal te kort dag was. Het kon ook niet meer in het kerkblad vermeld worden en daarmee had hij wel

een punt, maar zowel Wies als Ben waren enthousiast genoeg om er toch hun fiat aan te geven en dus konden we de nodige voorbereidingen gaan treffen.

Van een 'Vlinthof-buurvrouw' mochten we de CD-box lenen, zij had al een voorlopige selectie gemaakt, want het was niet de bedoeling om het hele programma te laten horen, dat leek ons te lang voor een aantal oudere luisteraars. Hester Wagen bleek ook een heel deskundig adviseur: zij wist er veel vanaf en had tijd, om samen met mij een wat bredere selectie uit te zoeken. Door hulp van Het Parochiesecretariaat werden de uitgezochte teksten (in 't Duits en Nederlands) verwerkt tot een boekje, de kerk was op tijd verwarmd, Kees de Jong sjouwde de gemakkelijke stoelen tot een halve cirkel voor het altaar en de organisatie was gereed voor de ontvangst !

Op Woensdag, 2 April was iedereen, die erbij wilde zijn op tijd aanwezig en konden er 15 personen rustig luisteren naar de prachtige muziek van Bach, uitgevoerd door The English Chamber Orchestra en The Ambrosian Choir met uitgelezen solisten, onder wie Elly Ameling.

Na ongeveer 50 minuten was er een half uurtje pauze, wat voor sommigen heel welkom was om even de benen te strekken, maar door b.v. Ada juist jammer werd gevonden: het haalde haar uit de sfeer. Achter in de kerk (aan de 'picknicktafels') dronken we rustig een kopje koffie en namen onze plaatsen weer in voor de laatste 50 minuten. Het was prachtig en heel sfeervol en er werd zo geconcentreerd geluisterd, dat iedereen merkbaar moeite had om na afloop de stilte los te laten, echt indrukwekkend ! Er was in de foyer al vóór 10.00 uur door Joke de Jong en Astrid Moes gedekt, ook Jolien was er vroeg bij om een handje te helpen en tevreden werd in alle rust genoten van een eenvoudige lunch. Al met al een kostbare morgen, die zeker voor herhaling vatbaar is, dus in 2018 zullen we al bijtijds erover berichten in Samen Kerk, want dat clubje van 15 kan gemakkelijk verdubbeld worden denk ik zo.

## V. Vriendschapsviering met Dominicuskoor door Gerda Vesters

"Beste mensen,

Wat bijzonder dat MKK en Paaskerk al zo vele jaren vriendschapsdiensten samen vieren, en met prachtige liederen. Dat gaat ook weer gebeuren op **zondag 28 mei.**"



Zo begint Kees de Bruijn, cantor/dirigent van de Cantorij van de Paaskerk en dus ook van het Dominicus-koor, in zijn uitnodiging voor de repetities die nodig zijn voor de viering op 28 mei om 10.30 uur in de Maria Koninginkerk.

Het thema is nog niet bekend, de liederen zijn al wel gekozen.

Voorgangers zijn: ds. Marleen Kool en pastor Ria Welters. Het wordt beslist weer een mooie viering. Zangers en zangeressen krijgen via mij nog het rooster doorgestuurd met de 'web- links' voor de liederen. *Zingen maakt blij.*

## VII. Bij de Herdenking van 4 en 5 mei

Langzamerhand gaan de gedachten op 4 mei niet alleen uit naar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook steeds meer naar de nabestaanden van alle mensen, die als gevolg van oorlogs- en terroristengeweld gestorven zijn. Daarom koos de redactie deze keer voor een gedicht van Ida Gerhardt: 'De Gestorvene'.

Dit gedicht getuigt op aangrijpende wijze van het diepe verlangen om de afwezigheid van een geliefde te niet te doen. Achter al die vele gestorvenen staan de veelal onbekende namen van hen, die desnoods bereid zijn om die eenzame weg van zeven maal rond de aarde te gaan om die ene weer te ontmoeten.

### De Gestorvene

*Zeven maal om de aarde te gaan,  
als het zou moeten op handen en voeten;  
zeven maal, om die éne te groeten  
die daar lachend te wachten zou staan.  
Zeven maal om de aarde te gaan.*

*Zeven maal over de zeeën te gaan,  
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,  
kon uit de dood ik die éne doen keren.  
Zeven maal over de zeeën te gaan -  
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.*

Ida Gerhardt (1905-1997)

**P.S.** Als u googled naar: *de gestorvene door trijntje oosterhuis*, kunt u luisteren naar een gezongen versie van het gedicht 'De Gestorvene'.



## Pastorale Bezoekers van de Gemeenschap Maria Koningin

Tilly Jongmans	T: 035 – 53 82 422
Anneke van Kuik	T: 035 - 54 17 476
Aat Potveer	T: 035 – 54 11 001
Riet van Wanrooij	T: 035 – 54 17 556

Diaconie

## Opbrengst Vastenactie

### Eilanden van Hoop

door Gerda Vesters

Het waren 'vruchtbare' vastenmaaltijden in de 40-dagentijd. Veel aanwezigen van verschillende geloofsgenootschappen schoven 5 donderdagen in Het Brandpunt aan om met elkaar, tijdens een sobere maaltijd, van gedachten te wisselen en vooral om weer opnieuw tot de ontdekking te komen hoe goed wij het in Nederland hebben. De informatie via films en vertellingen over San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, was indrukwekkend. Bijvoorbeeld over een Jeugdcentrum van de Zusters van Angel de la Guarda, dat middenin een beruchte wijk staat. Over het opbouwwerk in Apopa en Mejicanos, waar de zusters proberen de jeugd uit de handen te houden van bendes en zo hopen om die kinderen een ander perspectief te kunnen bieden. Dat was het campagneproject in de 40-dagentijd. Hieronder de opbrengst van deze actie:

De vastenmaaltijden in het Brandpunt:	€	903,85
Het mooie winkeltje in de MKK en in Brandpunt:	€	878,99
Tweede collecte MKK tijdens de zondagen 40 dagentijd:	€	343,73
Toch weer een heel mooi totaal bedrag van:	€	<b>2126,57</b>

De opbrengsten van een tweede collecte tijdens en Paasvieringen in onze Maria Koninginkerk voor de 'Stichting Bootvluchtelingen': € **748,18**

## Noodhulp vluchtelingenkamp Adana in Turkije

door Wim Jongmans

In de viering van 22 januari 2017 vertelde Laura Vrijsen uit Maartensdijk over de noodhulp in vluchtelingenkamp Adana in Turkije. Een spontane 2<sup>e</sup> collecte in onze kerk bracht toen € 320,-- op.

Laura is met andere vrijwilligers inmiddels naar Turkije geweest en zij wil daar iets over vertellen en foto's en dia's laten zien. Dat gebeurt na de viering op zondag 21 mei. Dan zal Gerard van der Heide voor gaan m.m.v. het kerkkoor o.l.v. Reeuwert Tromp.

Een extra reden om die dag naar de kerk te gaan.



Raad van  
Kerken  
Baarn

## Rustpunt en Activiteiten door Deanne Lassche

Het meest verheugende tijdens de laatste vergadering van de Raad van Kerken, in maart, was toch wel de benoeming van Jannie Terlouw als secretaris. Met ingang van juni vervangt zij Karin Frissen, die het afgelopen seizoen ad interim secretaris was. Voorzitter René van den Beld dankte Karin voor haar grote solidariteit en betrokkenheid bij de oecumene. Meer van die betrokkenheid is ook een van de doelstellingen van de nieuwe organisatiestructuur RvK die in voorbereiding is. De afgelopen maanden bezocht een delegatie van de RvK de aangesloten kerkgenootschappen om de plannen toe te lichten en reacties te horen. Men is positief over de voorgenomen structuur en er is een goed draagvlak om de wijzigingen vorm te geven. Zaterdag 1 juli zal tijdens de jaarlijkse RvK-Conferentie e.e.a. worden bekrachtigd.

**Rustpunt in het dorp** Twee leden van de Commissie Open Kerk, Gerda Hoekveld en Marjan Los, waren uitgenodigd om inzicht te geven in de ervaringen met de openstelling van de Pauluskerk. Die waren zeer positief: bezoekers steken graag een kaarsje aan en er worden ook regelmatig mooie dingen in het gastenboek geschreven. De open kerk vormt een rustpunt in het dorp en is goed voor het imago van de kerken. Het team van gastvrouwen en -heren kan nog wel aanvulling gebruiken (opgave bij Marjan Los of via [info@rvkbaarn.nl](mailto:info@rvkbaarn.nl)). Veel andere activiteiten passeerden ook de revue: op sommige keken we terug, andere zijn in voorbereiding. Zinnige Zondag over Meister Eckhart was succesvol, net als de eerste deelname van de RvK aan de Baarnse Beursvloer, waarbij gratis flyers voor het nieuwe seizoen Café Pensée werden 'uitgeruild' tegen een kort cabaret optreden van onze voorzitter... Een doorlopende activiteit is het gesprek met de Baarnse Moslimgemeenschap, waarbij telkens vertegenwoordigers uit beide gemeenschappen het samen hebben over 'dat wat ons bezighoudt'.

**Kerkennacht op 23 juni** In voorbereiding zijn Oecumenische bijeenkomst na Pinksteren op zondagmiddag 11 juni en Kerkennacht op vrijdagavond 23 juni; op zondag 30 april is een RvK-afvaardiging aanwezig bij de pontificale hoogmis ter ere van de heringebruikname van de Nicolaaskerk; ook aan de Stille Tocht op 4 mei neemt een delegatie namens de RvK deel.

Tenslotte de financiën, niet onbelangrijk: de Kascontrolecommissie, bestaande uit Jean-Marie Stokkermans en Jan Rutten, heeft gecontroleerd en heeft geadviseerd de jaarstukken 2016 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. Aldus geschiedde. Met dank aan de kascommissie en de penningmeester, Wisse Zantema.

Namens de Raad van Kerken, Deanne Lassche